

# HEALING RAIN

Michael W. Smith

## Verse 1

Healing rain is coming down  
(Genezende regen komt naar beneden)  
It's coming nearer to this old town  
(Het komt dichterbij deze oude stad)  
Rich and poor, weak and strong  
(Rijk en arm, zwak en sterk)  
It's bringing mercy, it won't be long  
(Het brengt genade, het duurt niet lang meer)

## Verse 2

Healing rain is coming down  
(Genezende regen komt naar beneden)  
It's coming closer to the lost and found  
(Het komt dichterbij de gevonden verlorenen)  
Tears of joy and tears of shame  
(Tranen van vreugde en van schaamte)  
Are washed forever in Jesus' name  
(zijn voor altijd gewassen in Jezus' naam)

## Verse 3

Healing rain, it comes with fire  
(Genezende regen komt met vuur)  
So let it fall and take us higher  
(Dus laat het vallen en neem ons hoger)  
Healing rain, I'm not afraid  
(Genezende regen, ik ben niet bang)  
To be washed in heaven's rain  
(om gewassen te worden in hemelse regen)

## Verse 4

Lift your heads, let us return  
(Hef uw hoofden op, laat ons terugkeren)  
To the mercy seat where time began  
(Naar de genadestoel waar de tijd begon)  
And in your eyes I see the pain  
(In uw ogen zie ik de pijn)  
Come soak this dry heart with healing rain  
(Kom en vul dit droge hart met genezende regen)

## Verse 5

And only You, the Son of man  
(Alleen U, de Zoon des mensen)  
Can take a leper and let him stand  
(Kan lepralijder laten opstaan)  
So lift your hands, they can be held  
(Dus hef je handen op, ze worden vastgehouden)  
By someone greater, the great I am  
(door iemand groter, de grote IK BEN)

## Pre-chorus

**G** **D**  
Healing rain is falling down  
**Em** **C**  
| Healing rain is falling down  
(Genezende regen komt naar beneden)

## Chorus

**G**  
**Healing rain is falling down**  
**D**  
| **Healing rain is falling down**  
**(Genezende regen komt naar beneden)**  
**Em**  
**I'm not afraid**  
**C**  
| **I'm not afraid**  
**(Ik ben niet bang)**