

I BEND MY KNEES

Indonesisch: "KU BERSUJUD"

Verse 1

D/F# G A
I've been standing here so long now
(Ik sta hi-er al zo lang nu)

D/F# G A
Just to live from day to day
(Om te leven van dag tot dag)

Em D/F# G
But I know my heart's been aching
(Mijn hart heeft steeds ver - langd)

Em D/F# G A
Just to find a place to lay
(Om een rustplaats te vinden)

D/F# G A
Then I saw You from a distance
(Ik zag U vanuit de verte)

D/F# G A
And Your eyes are clear as day
(En Uw ogen zijn zo helder als de dag)

Em D/F# G
You looked passed beyond my weakness
(U keek voorbij mijn zwakheid - en)

Em D/F# G A
Now I know just where to stay
(Nu weet ik waar ik moet blijven)

Chorus

G A/G
I bend my knees
(Ik buig mijn knieën)

F#m Bm
I bend my knees

G Em
May I pour out all the fragrance
(Mag ik het reukwerk uitgieten)

A
on Your feet
(over Uw voeten)

G A/G
I bend my knees
(Ik buig mijn knieën)

F#m Bm
I bend my knees

G Em
For I know that's where my weakness
(Want ik weet dat daar mijn zwakte)

A
and Your strength meet
(Uw sterkte ontmoet)

D/F# G A
I bend my knees
(Ik buig mijn knieën)

Outro

D
I bend my knees
(Ik buig mijn knieën)
