

## **Zondag 23 februari 2014 - Wie is God voor jou?**

### **Ps. Hoo Handojo**

#### **• I Johannes 5: 19**

- *"Wij zijn uit God en de hele wereld ligt in de boze."*
  - de boze: 'poneros' uit het Grieks betekent onder andere: onder slechte invloed zitten, onderdrukt door allerlei werken, pijn
  - Grieks: 'maligne', daar komt de term maligniteit uit de medische wereld van. Het is dus een soort kanker...
- Wie/wat is je God? Voor de ene kan God geld of rijkdom zijn, voor de andere kan God macht of een positie bereiken zijn. Maar christenen geloven in een God die persoonlijk wil communiceren met de mens. Dichtbij is. Een God die op zoek is naar de mens. Daarom werd Hij 2000 jaar geleden mens op aarde: Jezus Christus.
- Het is anders dan Gods-dienst... godsdienst wil zeggen: werken voor God, iets doen voor God. In het zuivere christelijke geloof is het juist God die gewerkt heeft, en als christen moet je gewoon zijn werk, zijn offer ontvangen.

#### **• Spreuken 10: 22**

- *"De zegen van de Heer die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe."*

#### **• Filippenzen 2: 13**

- *"het is God die in je werkt, zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen"*

#### **• Johannes 4: 1-15**

- De Samaritaanse vrouw bij de waterbron - Jezus, het Levend Water.
- Deze vrouw moest dagelijks water halen bij de waterbron. Het Levend Water van Jezus Christus is echter een bron dat opwelt in je binnenste tot in het eeuwige leven.

**Het leven als christen bestaat dus niet uit zwoegen maar bestaat erin te genieten van Zijn aanwezigheid. Het is eigenlijk zeer gemakkelijk.**

- **Vers 21-23:** Aanbidding... naar God toe. Er is een connectie tussen aanbidding en drinken van het Levend Water.
- "Aanbidding in geest en waarheid"... "geest": komt van 'pneuma' uit het Grieks = adem. Als God in je leeft, aanbidt je Hem ook als het ware bij

iedere ademhaling. Dus op ieder moment van de dag ben je Hem onbewust aan het aanbidden...

- **Vers 28:** Na de openbaring van het Levend Water van Jezus liet de Samaritaanse vrouw haar waterkruik staan en ging de stad binnen. Deze kruik is eigenlijk belangrijk voor haar, maar ze ontdekte dat het Levend Water van Jezus nog belangrijker voor haar is.