

## **Zondag 9 maart 2014 - Het levende Woord van God**

### **Ps. Hoo Handojo**

#### **• Johannes 6: 63**

- De woorden die God tot jou spreekt, zijn geest ('pneuma' = lucht) en zijn leven. Zonder zuurstof kan je niet leven. Zonder Gods Woord kan je geestelijk dus ook niet leven.
- 'rhema' = Gods Woord dat tot leven komt. De bijbel moet meer zijn dan dode woorden alleen. Met de hulp van Gods Geest komt het tot leven, wordt het 'rhema' en kan het tot opbouw zijn van je leven.

#### **• Johannes 1: 1-2, 4**

- "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God"
- Het lezen van de bijbel komt meer tot leven als je de auteur van het boek meer en meer gaat kennen. Bid voor wijsheid. Jezus Christus is het vlees geworden Woord. Het komt er dus op neer om Jezus Christus meer en meer te kennen.

Zoals je in het natuurlijke kan slapen, kan je ook geestelijk slapen. Maar het is tijd om wakker te worden. Sta op!

- **Vers 4:** Gods Woord is het licht van de mensen. Zonder Gods Woord wandel je dus in de duisternis. Als christen kan je niet zonder Zijn Woord.

#### **• Mattheüs 4: 3-4**

- De verzoeken in de woestijn.
- "De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt."

Karaktervorming in God is niet zozeer door discipline op te leggen van buitenuit, maar door een verandering in je geest, van binnen naar buiten. Hoe meer je God toelaat je van binnen te veranderen, hoe meer je automatisch zal veranderen.

**Jezus zei: "Eet Mijn vlees en drink Mijn bloed om eeuwig leven te hebben."** Zijn vlees = Zijn Woord = de bijbel.

Wil je een overwinnend leven hebben als christen, eet dan Zijn vlees. Lees dan in Zijn Woord met de hulp van Zijn Geest.

• **Mattheüs 11: 27-30**

- Alle dingen heb je eigenlijk al ontvangen van Vader God. Maar al die woorden moeten rhema (= levend) worden in je leven.

In de wereld heb je verkering (dating) om iemand beter te leren kennen. Zo ook in het geloof. Hoe kun je God beter kennen zonder tijd te besteden met Hem? Het is dus een echte relatie met God die je mag opbouwen. Het is geen godsdienst, geen regels die opgelegd worden van boven.

Maak je geen zorgen. God kent je beter dan wie ook. Hij kent je verlangens en Hij wil ze ook geven, maar zet dan eerst God boven alles. God is een geveer, de duivel is de dief.

- **Vers 28: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven."**

**Besluit:** Het christelijk geloof is dus eigenlijk God toelaten te werken in je leven. (Openbaring 3: 20)