

Zondag 8 juni 2014 (Pinksteren) - De Heilige Geest is een persoon.

- Ps. Hoo Handojo -

- **Johannes 20: 22**

- 'Ontvang de Heilige Geest', zeide Jezus tegen zijn discipelen.
- Iedere gelovige moet eigenlijk de Heilige Geest als persoon ontvangen.

- **Handelingen 1: 8**

- De Heilige Geest zal over je komen en je zal mijn getuigen zijn tot aan het uiterste van de aarde. Je kan getuige zijn door je leven heen (niet noodzakelijk door woorden...).

- **Handelingen 2: 4, 17-18, 21, 25, 27- 31, 36**

- Zij werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken.
- **vers 17-18:** in de laatste dagen wordt Gods Geest uitgestort over alle vlees (jong en oud)
- **vers 21:** ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.
- De Heilige Geest openbaart het Woord van God aan je. En dit geopenbaarde Woord van God verandert je leven, geeft je geloof,... Zonder het geopenbaarde Woord van God verander je niet.
- Petrus had Jezus 3x verloochend vóór de kruisiging van Jezus. Nochtans was hij in dit hoofdstuk helemaal veranderd. Dit komt door de uitstorting van de Heilige Geest.

- **I Korinthiërs 2: 6-10**

- Geestelijke wijsheid: wordt geopenbaard door Gods Geest. Het is immers de Heilige Geest die de diepten van God onderzoekt.

Het is de Heilige Geest die je naar de volle waarheid leidt.

Het enige wat God van je verlangt, is dat je dichterbij Hem komt.

- **Mattheus 16: 21**

Geestelijke strijd vindt plaats in je denken. Niet ergens exotisch, niet slechts in de hemelse gewesten. De eerste plaats is je eigen denken, verkeerde gedachten,...

- **Handelingen 19: 20**

- Het Woord van de Here groeide en bleef sterk.
- Je hebt het krachtige Woord van God nodig.

- **Hebreeën 4: 12**

- Het Woord van God is levend, krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard.

- **2 Korinthiërs 10: 4-5**

- Het is ook het Woord van God dat verkeerd denken kan neerhalen.

- **Romeinen 12: 2**

- Niet gelijkvormig worden aan deze wereld, maar vernieuwing van denken.
De goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God.

Besluit:

- 1) Zonder de Heilige Geest kunnen we niets doen.
- 2) De Heilige Geest zal niet werken buiten het Woord van God om.
- 3) De Heilige Geest en het Woord van God kunnen niet veel doen als je je denken niet verandert. Een beslissing is dus belangrijk.

- **Jeremiah 33: 3**