

## **Zondag 28 december 2014 - Kerstmis, een boodschap van liefde** **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Jesaja 9: 1**

- Kerstmis betekent liefde, liefde vanuit God en de liefde die je uitstraalt naar anderen. Als de liefde van God in je leeft, kan je dit ook doorgeven aan anderen.

- **Titus 3: 4-6**

- Je bent gered op basis van Zijn genade, niet door rechtvaardigheid (= goede werken).
- Aan het kruis is er een grote omwisseling geweest. Jezus nam je zonden weg en Hij geeft genade, goede dingen.
- Jezus Christus heeft de beste oplossing in elke situatie, alleen moet je Hem wel toelaten te werken in je leven.

- **I Johannes 5: 19**

- De wereld staat onder invloed van de duivel. Als christen, als kind van God, ben je wel in God. De duivel zal je proberen verleiden met begeerlijke dingen. Wat hij er niet bij zegt, is dat er slechte gevolgen kunnen zijn.

- **Jakobus 4: 4**

- Als je een vriend bent van de 'wereld', dan ben je in vijandschap met God. Met de wereld wordt bedoeld het 'systeem van de wereld', niet de mensen die in de wereld leven. Bijvoorbeeld 'macht' en 'geld' horen tot het 'systeem van de wereld'.

- **I Johannes 2: 15-17**

- Liefde voor de wereld betekent dat je meer houdt van het 'systeem van de wereld' dan voor God. Er is geen probleem als God je prioriteit is.
- De wereld gaat voorbij en al de begeerten erin. Enkel God blijft eeuwig!

Kerstmis is een tijd van liefde en verzoening.

- **I Johannes 2: 1-17**

- Een echte christen doet de wil van God.