

Zondag 4 januari 2015 - Licht dat schijnt in de duisternis **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Johannes 15: 8**

- God, de Vader, wordt verheerlijkt als je veel vrucht draagt.

God heeft alles in 6 dagen geschapen en op de 7e dag rustte Hij uit.

- **Genesis 1: 1-4 >> DAG 1**

- In de eerste 3 verzen van de bijbel zie je de 3-eenheid van God.
 - God zei = God de Vader
 - Geest Gods zweefde = God de Heilige Geest
- God maakte scheiding tussen licht en duisternis. Naar analogie kan je ook zeggen dat Jezus Christus licht komt brengen in het leven van een zondaar.
- In het licht zie je alles duidelijker. Ook alle vuilheid wordt meer zichtbaar.
- Dag 1 van de schepping: de aarde was woest en ledig en vol met water. Op dag 6 schiep God de mens, naar het beeld van zichzelf.

- **2 Korinthiërs 4: 6**

- **1 Johannes 1: 5**

- God is licht en in Hem is er helemaal geen duisternis.

- **1 Timotheüs 6: 16**

- God is onsterfelijk en woont in een ontoegankelijk licht. Als mens kan je hier niet binnenkomen. Je moet eerst wedergeboren worden.
- Als Gods licht in je binnenste gekomen is, wil dat niet zeggen dat alles direct in orde is. Er is nog altijd een beetje duisternis. De duisternis zal verminderen hoe meer het licht verder in je schijnt. Zoals God de schepping deed in 6 dagen, zo zijn er stadia in het leven van een wedergeboren christen. **Het uiteindelijke doel is om op Jezus Christus te gelijken.**

- **Romeinen 8: 29**



- **Genesis 1: 5-8 >> DAG 2**

- Op dag 2 maakt God een 'gewelf' (= de hemel) dat het water scheidt. Het water op aarde zelf en het water in de lucht. Er komt dus lucht te voorschijn. 'Adem' (ruach) van God. 'Ruach' kan ook als 'Geest' vertaald worden. Hieruit kan je dus afleiden dat de Heilige Geest verdere scheiding

brenge tussen de wateren zodat er lucht/ adem mag komen in je leven.

- De Heilige Geest is dus belangrijk in het leven van een christen.
- In dit gewelf worden later de zon, maan en sterren geschapen

- **Genesis 1: 9-10 >> DAG 3**

- Je bent wedergeboren, vervuld met de Heilige Geest. Toch zijn er nog momenten dat je je niet goed voelt en wilt opgeven. Omstandigheden die je het leven moeilijk maken.
- In het begin van dag 3 was er nog geen leven op aarde. Overal was er nog water, nog geen land. God schiep land te midden van de zeeën.
- Naar analogie kan je stellen dat er een opstanding moet komen in je leven, zoals het land dat opkomt uit het water. Opstandingskracht van God dat in je leven komt.
- Opstanding kan pas komen als er eerst sterven aan voorafgaat. Zonder sterven, is er geen opstanding. Je moet dus doodgaan aan jezelf aan je vleselijke verlangens en begeerten. Dit is een proces.



- **2 Korinthiërs 5: 17**

- Het oude leven sterft, en dan pas kan het nieuwe leven komen. M.a.w. je doet het niet meer met je eigen kracht, maar doet het met Gods kracht.
- Hoe komt het dat je je nog zorgen kan maken? Dat komt omdat je nog die dingen doet in je eigen kracht. Maar als je dingen doet in Gods kracht, dan maak je je geen zorgen meer omdat je op God vertrouwt.
- De duivel heeft geen recht over de 'nieuwe mens'. Enkel over de 'oude mens' heeft hij nog iets te zeggen.

- **Genesis 1: 11 >> DAG 3 (vervolg)**

- Na de opstanding (het verschijnen van de aarde) is er vruchtbaarheid: vruchtbomen komen op.
- Om veel vrucht te dragen in je eigen leven moet je een hart hebben dat zuiver is, dat naar God uitgaat.
- Een pasgeboren baby heeft alle potentie om uit te groeien tot een gezonde, volwassen persoon. Als deze wordt verwaarloosd zal dit minder goed zijn dan als deze opgroeit in een liefdevolle omgeving. Zo heb je als pas wedergeboren christen ook alle potentie om tot volwassenheid te groeien.

- **Jesaja 32: 15**

- Het vruchtbare veld zal worden als een bos (een woud). Een bos bestaat niet uit 1 enkele boom. Er zijn er verschillende.
- Vracht dragen, betekent dus ook om **nieuwe zielen** binnen te brengen in het Koninkrijk van God. Daarnaast is karaktervorming ook belangrijk.

- **Romeinen 6: 22**

- Wat is het bewijs dat een vruchtboom leeft? Dat het vruchten voortbrengt. Als levend christen, draag je ook vrucht. Dus nieuwe zielen en karaktervorming.
- **Karaktervorming**... heiliging... is sterven aan je eigen ego.