

Zondag 1 februari 2015 - De liefde van God, het beste van het beste

- Ps. Hoo Handojo -

Liefde overwint alles. (1 Korinthiërs 13)

- **I Johannes 4: 15-17**

- Wie in God blijft, blijft in Zijn liefde. Als je Gods liefde al ervaren hebt, wil je niets anders meer ervaren. Zijn liefde is het beste wat je maar kunt ervaren.
- Het gebod van liefde: Heb God lief boven alles en heb je naaste lief zoals jezelf.
- Liefde betekent ook corrigeren waar nodig. Je waarschuwen voor gevaar.
- God = liefde.
- Als je weet dat je geliefd bent door God, heb je vrijmoedigheid (de vrijheid) om zomaar tot Hem te komen op elk moment van de dag.

- **I Korinthiërs 13 (thuis lezen)**

Elke dag kan je kiezen om in liefde te reageren op situaties of om geïrriteerd te zijn... Gods liefde neemt alle frustraties weg.

Het beste medicijn tegen frustraties, pijnen... is de liefde van God.

Alles is door liefde.

- **I Johannes 2: 1-5**

- Jezus Christus doet voorbede voor je bij Vader God.

- **Exodus 15: 22-26**

- De Israëlieten bij het bittere water van Mara. Na 3 dagen geen water te vinden in de woestijn, begonnen ze te morren omdat het water van Mara bitter was. Mozes moest van God een stuk hout in het water gooien. Toen werd het water zoet. Dit stuk hout is een symbool van het kruis van Jezus. Het offer van Jezus aan het kruis neemt alle bitterheid weg.
- Jehova rofah = God de heelmeester