

Zondag 15 februari 2015 - Overwinnen in de verdrukking **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Romeinen 8: 28**

- God laat alle dingen meewerken ten goede, voor hen die God liefhebben.
- Een veel voorkomende vraag is: "Als God goed is, waarom is er dan nog zoveel kwaad in de wereld?", of "Waarom ervaar ik als christen nog slechte dingen?". Enerzijds kunnen we stellen dat God ondanks alles het beste voorheeft met iedereen. Anderzijds is de mens geschapen met **vrije wil**. En uit deze vrije wil kan je als mens goede of slechte beslissingen nemen. God waarschuwt de mensen over wat goed en kwaad is via Zijn Woord (= de bijbel). Het is aan de mens zelf om dan het goede of het kwade te kiezen.
- Een definitie van het kwaad = als het goede ontbreekt.
- Je keuzes (beslissingen) bepalen je leven. Maar ondanks slechte keuzes heeft God nog altijd het beste voor met je. Bekeer je dan wel vlug.

- **Hebreeën 12: 11**

- Een bestraffing, een test, ... is op het moment zelf niet leuk. Later brengt het wel gerechtigheid.

- **2 Korinthiërs 4: 17-18**

- Hier staat geschreven dat lichte verdrukking aanwezig zal zijn. Het is echter van korte duur en geeft een eeuwig gewicht van heerlijkheid.

- **Jakobus 1: 2-4**

- Verzoeken zijn er om volharding te kweken bij je. Wees blij dat je verzoeken krijgt. Zo wordt je gedwongen om te blijven geloven, te geloven dat een oplossing mogelijk is. Verzoeken zijn een training om te kunnen overwinnen samen met God. Het zijn leermomenten.

- **2 Korinthiërs 1: 3-4**

- Het is God die ons troost

- **Genesis 37: 5-9; 39:21 (het voorbeeld van Jozef)**
 - Jozef kreeg dromen als tiener. Dromen dat hij belangrijk zou zijn en dat zelfs zijn familie voor hem zou buigen. Voordat de dromen in vervulling kwamen, was het leven van Jozef juist vol verdrukkingen. Hij werd verlaten door zijn broers, verkocht als slaaf, in de gevangenis geworpen... Pas 13 jaar later toen hij de droom van farao interpreteerde met de hulp van God, werd hij verhoogd en werd hij de onderkoning in Egypte.
- waargebeurd getuigenis van Wally...
- verhaal van Joni Ericsson...

Je hebt niet altijd een antwoord op het waarom van bepaalde gebeurtenissen.