

Zondag 29 maart 2015 - Tempel van de Heilige Geest.

- Ps. Hoo Handojo -

God verlangt ernaar je hart te hebben. Alles komt voort vanuit je hart. Gaat je hart uit naar God? Dan zal je lofprijs en aanbidding naar God toe ook uit je hart komen. En is het meer dan enkel zingen.

- **Rom 14: 17**

- Gods Koninkrijk heeft niets te maken met eten en drinken. Wel met vrede, vreugde in de Heilige Geest.

- **I Korinthiërs 6: 19-20**

- Je bent de tempel van de Heilige Geest, ontvangen van God. Je wordt dan het bezit van God zelf, duur gekocht met zijn bloed. Verheerlijk dus God in je lichaam en geest. Hoe verheerlijk je God? Door God de volledige toegang te geven in je leven.
- Om met God te communiceren, hoef je niet naar een grot te gaan. Als Hij al in je woont, is er rechtstreekse communicatie mogelijk.

Er is een verschil tussen God met jou (= Emmanuel), en God die in jou woont. Dat is het verschil tussen gewoon godsdienstig zijn, en echt wedergeboren zijn.

- **Mattheus 21: 5-14**

- De intocht van Jezus in Jeruzalem. Het eerste dat Jezus deed, was binnengaan in de tempel. Hij trof daar echter mensen aan die kopen en verkopen. Deze dreef Hij eerst uit de tempel. Pas nadat de tempel 'gereinigd' werd hiervan, kon Jezus mensen genezen. Naar analogie moet je eigen tempel (= je leven) ook gereinigd worden.
 - Gereinigd van alles wat je verhindert om God op de eerste plaats te zetten.

- **Lukas 10: 38-42**

- Martha en Maria. Martha was voortdurend bezig met het bedienen van Jezus (koken, alles klaarzetten,...). Maria had het goede deel gekozen. Dat was luisteren naar de woorden van Jezus, zittend aan Zijn voeten.

- **Mattheus 21: 15**

- **Johannes 7: 38**

- Als je tempel gevuld is met Gods Geest, zullen er stromen van levend water uit je stromen. Spontaan zal er lofprijs en aanbidding uit je komen.

- **Johannes 14: 23**

- God wil echt in je komen wonen.