

Zondag 12 april 2015 - Geboren voor een dubbeltje, toch meer waard dan dat.

- Ps. Henk Karelse -

- **Esther 2: 5-7**
- **Esther 10: 1-3**

Het verhaal van Mordechai speelt zich af tussen de hoofdstukken 6 en 7 van het boek Ezra.

Mordechai betekent 'kleine man'. Zelfs al kreeg hij deze naam uiteindelijk werd hij in het echt een 'groots' man. Mensen kunnen een stempel op je drukken, maar het plan van God is een goed plan!

In het Nederlands is er een uitdrukking: "Als je geboren bent voor een dubbeltje, dan wordt je geen kwartje..." Dit wil zeggen dat je wordt waarvoor je geboren bent, en niet meer dan dat... Bij God is dat echter niet zo. Je kan boven je eigen limieten stijgen.

De sleutels van zijn leven waren:

- Hij **leefde niet voor zichzelf**. Hij zorgde voor zijn nicht Esther die wees was geworden.
- Hij wist wie hij was. Zijn **identiteit** stond vast. God zegt: "Wie Mij eert, zal Ik eren." Mordechai bleef daaraan vasthouden. Hij verloochende zijn afkomst (als jood) niet.
- Alles was afh. van zijn **dagelijkse keuze**. Dagelijks was er verleiding (vb. buigen voor Haman). Toch koos hij ervoor om dit niet te doen. "Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen."

Andere vb'en: Jozef werd dagelijks verleid door de vrouw van Potifar. Toch gaf hij niet toe. Zo ook Daniël en zijn vrienden. Ze weigerden te buigen voor een andere god.

- **Esther 2: 21-23**
 - Mordechai verijdelt een aanslag op koning Ahasveros. Hij kreeg echter niet direct een beloning. Zijn verhaal werd wel opgeschreven in de geschiedenisboeken. God ziet echter wel alle dingen en beloonde Mordechai achteraf wel... (Esther 6) Het kan bijna verkeerd aflopen, maar als God ingrijpt, kan alles ten goede keren. Satan kan slechte plannen met je hebben,

maar als je wandelt met God, keert God dit alles ten goede.

- **Maleachi 3: 13-18**

- Zij die de Here vrezen, deze hoort de Heer en deze dingen worden opgeschreven in het gedenkboek in de hemel.