

## **Zondag 10 mei 2015 - De liefde van God** **- Ps Hoo Handojo -**

God verlangt ernaar heel je hart te hebben. Geef je hele hart in Gods handen. Je hele hart hebben, is belangrijker voor God dan wat je voor Hem gedaan hebt. Op het einde zal God vragen: "Ken je Mij persoonlijk?"

God is liefde. Alles draait om liefde. Alles daarbuiten is gewoon religieus bezig zijn. Dat op zich is niet slecht, maar het belangrijkste is een 'liefdesrelatie' hebben met God.

- **Efeziërs 3: 17-19**

- Gods liefde is zonder einde, zo breed, zo lang, zo diep, zo hoog, zonder limiet... ! Het is groter dan elk probleem. Hoe groot je berg van problemen ook is, Gods liefde is groter dan dat!

- **Romeinen 8: 35**

- Niemand / niets kan je scheiden van de liefde van God.

- **Genesis 1: 26, 29**

- Je bent geschapen naar het beeld van God.

- **Genesis 2: 8, 15-17**

- **Genesis 3: 8-9**

- Voordat Adam had gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad had hij een dichte relatie met God. Laat je drang naar kennis je liefde voor God niet verdringen. Liefde is het allerbelangrijkste.

- **Johannes 3: 16**

- Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft !

- **I Korinthiërs 13: 2-3, 13**

- Zonder het fundament van Gods liefde is al de rest nutteloos.
- Geloof, hoop en liefde. De meeste van deze is de liefde.

- **Zefanja 3: 17**