

Zondag 31 mei 2015 - Gods 'agapé' liefde **- Ps. Hoo Handojo -**

Agapé liefde van God = onvoorwaardelijke liefde van God. Dit is veel groter dan romantische liefde ('filio', 'eros').

- **I Korinthiërs 13: 13**
 - Geloof, hoop en liefde. De grootste van deze 3 is de liefde.

- **I Johannes 4: 9**
 - Je hebt hier 2 soorten liefdes: Gods liefde versus liefde voor God.
 - 'Gods liefde' is de liefde voor ons (= agapé liefde)
 - Iedere christen heeft deze liefde gekregen. Deze liefde is de grootste kracht die er is. Door deze liefde ga je spontaan God zoeken en dienen.
 - Gods liefde ervaar je niet in een kerk... Je ervaart dit door tijd met God door te brengen.
 - 'Liefde voor God' is van de mens naar God toe.

- **I Korinthiërs 13: 1-3, 4**
 - Zonder Gods liefde ben je niets. Het is de basis van je geloof. Want het is door Gods oneindig grote liefde dat je tot bekering kan komen (**Johannes 3: 16**).
 - Agapé liefde geeft... Goddelijke liefde is geven. Het is beter om te geven dan om te ontvangen.
 - **Vers 4-5**: zoekt haar eigen belang niet... Het is belangrijk om je motivatie om iets te doen te blijven onderzoeken.

- **Marcus 1: 11**
 - Je bent Gods geliefde kind (zoon/dochter) in wie God plezier heeft.
 - Volmaakte liefde verdrijft alle angst.

- **I Johannes 4: 7-14**
 - Laten we elkaar liefhebben met 'agapé' liefde. Wie geen 'agapé' liefde heeft, kent God niet, want God is 'agapé' liefde...
 - Er is wel een leerproces. Je groeit er in.

God is een geveer. Hij neemt niet zomaar weg, ook de slechte dingen niet. Hij neemt het wel weg als je het vrijwillig afgeeft...

- **Marcus 14: 29-31**
 - Petrus verklaart dat hij Jezus nooit zal verloochenen. Na het kraaien van de haan had Petrus Jezus echter al 3 keer verloochend.

- **Johannes 13: 23**
- **Johannes 19: 26**
 - Bij de kruisiging was Johannes (de discipel) de enige van de 12 discipelen die aanwezig was bij de kruisiging...

- **Judas 20-21**
 - Bouw jezelf op in je geloof door te bidden in de Geest.