

Zondag 28 juni 2015 - Geloof voor een wonder **- Ps. Hoo Handojo -**

Inleiding: lofprijs en aanbidding moeten uit je hart komen. Als het uit je hart komt, kan je dat ook uiten met je handen, voeten, mond,... **(Hebreeën 2: 12)**

• **Markus 5: 21-34**

- Het wonder van de vrouw die al 12 jaar bloedingen had.
 - Dokters konden haar niet helpen, haar geld was ze allemaal kwijt.
 - Ze had gehoord van Jezus en wilde het kleed van Jezus aanraken. Zo groot was haar geloof in Jezus. Ze had geen rechtstreekse aanraking van Jezus nodig, als ze maar de zoom van zijn kleed kon aanraken...
 - Er ging kracht uit van Jezus door haar groot geloof. "Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?" Enkel de aanraking van de vrouw zorgde dat er kracht uitging van Jezus naar haar. De hele menigte die rond Jezus aan het drummen was, had deze kracht niet ervaren. Hoe kan dat? Het GELOOF van deze vrouw is de oorzaak.
- Om in vrede te leven, moet je vertrouwen op God, geloven in Christus.

• **Hebreeën 12: 1-2**

- Jezus is de bron en de voleinder van het geloof.
- En de Heilige Geest brengt je naar Jezus.
- Wat is jouw taak? Heb gewoon een relatie met God, Jezus Christus, Heilige Geest.

Geloof komt van het Griekse woord 'pistis' = geloof in de Geest.

• **Psalm 37: 3-5**

- Vertrouw op de Heer.

• **Mattheüs 21: 22**

- Alles wat je in gebed vraagt, in geloof, zal je ontvangen.

• **Filipenzen 4: 4-7**

- Verblijd je altijd in de Heer.

• **Judas 20**

- Bouw jezelf op in je allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest.