

Zondag 23 augustus 2015 - Mediteer over Gods Woord **- Ps. Hoo Handojo -**

Iedereen heeft Gods aanwezigheid nodig. Kom dagelijks in Gods aanwezigheid, niet enkel op zondag.

- **Jozua 1: 8**

Overdenk Gods Woord dag en nacht. Mediteren over Gods Woord = er over nadenken. Dit kan je op elk moment van de dag doen.

God is een God van Zijn Woord. Zijn Woord is eeuwig, want God zelf is eeuwig.

Gods Woord is als een navigatiesysteem voor je leven. Hij (Jezus) is de beste leidsman.

- **Psalm 119: 105**

- **Johannes 1:1-5, 14**

- Voordat er nog maar iets was, was Gods Woord er al. Het Woord is altijd bij God en het is zelfs God.
- Omdat het geopenbaarde Woord, God zelf is, is er kracht in het Woord om dingen te scheppen.
- Gods Woord (= Jezus Christus) + de Geest = zeer krachtig.
- vers 4: in het Woord is er leven (= Zoë, dit is een leven vol van God) en licht. Eigenlijk is er zonder Gods Woord geen geestelijk leven.
- vers 14: het vleesgeworden Woord = Jezus Christus zelf. Het onzichtbare Woord is zichtbaar geworden met de komst van Jezus Christus.

- **Johannes 16: 13-15**

- De Geest van Waarheid, de Heilige Geest dus, zal je op de Waarheid wijzen. Hij zal je dus naar Jezus wijzen.

- **2 Korinthiërs 3: 6**

- De letter doodt, de Geest maakt levend. Zonder Gods Geest kan je de bijbel lezen zonder dat je er iets uit haalt. Met Gods Geest krijg je openbaringen.

- **Psalm 119: 15-16**