

**Zondag 16 augustus 2015 - Wees trouw in de kleine dingen.**  
**- Ps. Hoo Handojo -**

Als Jezus niet aan het kruis was gestorven voor jou, dan is er ook geen redding van de zonde.

- **Hebreeën 10: 25**
  - Verzuim je eigen samenkomst niet.
- **Spreuken 20: 6**
  - Een betrouwbaar iemand vinden, is niet zo gemakkelijk.
- **Mattheüs 25: 13-30**
  - God geeft talenten, afh. van de bekwaamheid van iemand.
  - De Heer van de slaven was blij met de slaven die de 5 en 2 talenten goed gebruikten hadden. Hij noemde ze 'goede en trouwe slaven'. Het is zaaien en oogsten. Wees dan trouw in het zaaien. Dan zal er een oogst zijn.
  - De slaaf die niets deed met zijn ene talent werd door de Heer een 'slechte en luie slaaf' genoemd. Ook zijn enige talent werd afgepakt en aan de slaaf gegeven die de talenten wel goed gebruikte.
- **Mattheüs 24: 42-47**
  - Wees waakzaam. Je weet niet wanneer Jezus zal terugkomen.
  - De slaaf die trouw is, zal verantwoordelijk worden over al de bezittingen van de Heer.
  - Je bezittingen zijn eigenlijk Gods bezittingen. God heeft je gewoon aangesteld als rentmeester. Wees dan een goede rentmeester.
- **Lukas 16: 10-13**
  - Het is niet verkeerd om geld te hebben. Het is wel verkeerd om geld lief te hebben, om het belangrijker te achten dan al het andere. Ook een arm persoon kan dus liefde voor geld hebben.
  - Wie trouw is in het kleine, zal ook trouw zijn in de grote dingen.
- **Psalm 101: 6**
- **Galaten 5: 22**

- 'pistis' uit het Grieks kan 2 dingen beteken: geloof of trouw. In deze tekst zou het eigenlijk vertaald moeten zijn door 'trouw'.
- Trouw is een deel van de vrucht van de Geest.

God zelf is trouw. Hij is betrouwbaar en heeft het beste voor met je.

- **Psalm 133: 1-3**