

## **Zondag 20 september 2015 - Eer uw God** **- Ps. Hoo Handojo -**

"Ik zal van je houden in goede en in kwade dagen.", zegt men tijdens de huwelijksgeloften. Hoe zit het met ons verbond met God zelf? Vergeten we Hem tijdens de slechte dagen? En verliezen we Hem uit het oog in de goede dagen?

### • **Spreuken 22: 4**

- Het loon van nederigheid (de vreze des Heren) is rijkdom, eer en leven.
- **Rijkdom:** Iedereen heeft geld nodig. Liefde voor geld is de wortel van alle kwaad, maar geld op zich heeft men wel nodig... Rijkdom is niet alleen bezittingen. Het is alles daarnaast (gezondheid, goede relaties,...)
- **Eer:** alle mensen verlangen ernaar om geëerd te worden, om geprezen te worden. Hoe heerlijk is het echter om door God zelf geëerd te worden.
- **Leven:** dit is meer dan enkel levend zijn. Het is leven in volle vreugde, gezondheid, liefde ... samen met God.
- Alles begint met oprechte nederigheid. Besef dat je het zonder God niet kunt doen. Daaruit volgen rijkdom, eer en leven.
- De vreze des Heren. Wat betekent dit? Ben je bang voor God? Nee, het wilt zeggen dat je respect en ontzag hebt voor God.

God niet eren:

- Bijv. luisteren naar muziek met boodschappen die tegen God zijn
- Exodus 20: 8-11
  - Op de zevende dag rustte God uit van het scheppingswerk. Je moet dus ook de sabbatdag apart zetten (= heiligen) voor God. D.w.z. dat je je prioriteiten moet stellen. Zet God op de eerste plaats. Zeker op de sabbat. Eer God door Hem op de eerste plaats te zetten.
- **Jakobus 4: 4-8, 10**
  - Vriendschap met de wereld = vijand van God
    - de 'wereld' = ideeën en gedachten van de wereld, trots van de wereld, ...
    - Gods liefde echter is onveranderlijk en stopt nooit. Zelfs als je God niet eert.
- **Spreuken 2: 1-5**
  - Hoe kun je de vreze des Heren begrijpen? Als je Gods woorden aanneemt, Zijn geboden bewaart, als je vraagt om inzicht,...

