

## **Zondag 6 september 2015 - God kennen vanuit Gods Woord** **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Spreuken 16: 16**

- Wijsheid verwerven is belangrijker dan goud

- **Kolossenzen 2: 2-3, 6-10**

- Alle wijsheid en schatten vind je in Christus.
- Christus kan werkzaam zijn in je of niet. Hoe actief Christus in je leven kan zijn, bepaal je zelf. Probeer je alles zelf op te lossen? Of werk je samen met God? Laat Jezus niet slapen in je levensboot...
- vers 8: Laat je niet meeslepen door allerlei filosofieën. Christus is groter dan dit alles. Het is Jezus Christus in je leven dat je moet hebben. Dan ben je compleet, volmaakt.

- **Johannes 14: 15-21**

- Heb je God lief? Neem dan Zijn geboden in acht.
- Jesus is in de Vader, de Vader is in Jezus, Jezus is in jou.
- Ieder persoonlijk heeft een openbaring nodig van wie Jezus Christus is. Dit leer je niet op conferenties of op een theologische school... Deze openbaring krijg je door Gods Woord lief te hebben.
- DUS: lees dagelijks in je bijbel. Wees dorstig om erin te lezen. Als je dit verwaarloost, is er een risico om ook andere dingen te laten verwateren. Dan bidt je niet meer, je karakter is niet meer veranderd...
- Als christen heb je Gods Woord nodig, en de Heilige Geest. Beiden zijn belangrijk.

Illustratie:

Hoe kon David de reus Goliath overwinnen? David had enkel 5 gladde stenen en een slinger. Deze stenen kwamen oorspronkelijk van een rots... En in het geestelijke is de rots Jezus Christus. David vertrouwde dus op God.

- **Johannes 14: 22-25**

- Als je Gods Woord liefhebt, zal God (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) Zijn intrek nemen in je leven.

Zonder Christus in je leven kan je niet verwachten dat je alle zegen ontvangt van God. De zegen komt pas ten volle tot uiting door Christus, door het Woord van God dat je toepast in je leven.

Laat Christus niet slapen in je levensboot!