

Zondag 27 september 2015 - Het eeuwige leven ervaren op aarde

- Ps. Hoo Handojo -

Inleiding: de zondagssamenkomst

- **Genesis 22: 1-2, 5, 15-17**

- Abraham is een voorbeeld voor jou van echt geloof in God.
- **Johannes 17: 17** → Uw Woord is het dat mij reinigt
- Vers 5: Abraham gaat naar de berg Moria om te offeren en God te aanbidden.
- De samenkomst op zondag is de climax van een hele week tijd spenderen met God. Het is niet zozeer om te ontvangen, maar om aan God te offeren. Zoals Abraham aan God wilt offeren. Hoor van God en weet waar je moet offeren. Dan kan God tot je spreken. Alles draait om God. Als je een harthouding hebt om te offeren / om te geven, zal je uiteindelijk ook zegen ontvangen van God.

Eeuwig leven

- **Johannes 3: 16**

- God heeft een oneindig grote liefde voor de mens. Daarom stuurde Hij zijn enige Zoon tot redding van de mens, om eeuwig leven te geven.
- Wat is eeuwig leven? Eeuwig leven begint al vanaf je bekering. Het is niet enkel na de dood.

- **Johannes 17: 2-3**

- Eeuwig leven = God kennen uit je ervaring (niet alleen van horen zeggen). Het is een persoonlijke relatie met God de Vader en Jezus Christus, en Heilige Geest.
- Eeuwig leven is ook...
 - ... leven in gezondheid
 - ... ZOË (= het volle leven van God)
 - ... leven in overvloed (niet alleen materieel)

- **Johannes 7: 37-39**

- Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien, als Gods Geest in je woont.

(Ezechiël 36: visioen over een rivier waar je tot op je enkels, je heupen, je nek, ... in zit)

- **Efeziërs 6: 18**

Gebod:

- Er is geen verplichting.
- Bidt zonder ophouden.
- Iedereen is geroepen om te bidden.
- Het offer van Jezus is al volmaakt.

- **Kolossenzen 2: 13-15**

- Jezus' offer aan het kruis heeft ervoor gezorgd dat alle duivelse overheden en machten ontwapend zijn. Hij heeft over hen getriomfeerd. In Christus ben je al een overwinnaar. Zelfs meer dan overwinnaar.

- **Johannes 17: 4**

- **Openbaring 22: 1-5**

