

Zondag 4 oktober 2015 - Bewoner zijn van Gods Koninkrijk **- Ps. Mieke Handojo -**

We doen niet aan godsdienst. Jezus predikte altijd over het koninkrijk van God (**Markus 1: 14-15; Lucas 9: 11**).

Als je zou beseffen hoe goed het is om te wonen in Gods Koninkrijk, dan zal je vanalles doen om er voortdurend in te wonen. Door het offer van Jezus Christus aan het kruis ben je uit het koninkrijk van duisternis naar het Koninkrijk van God gebracht.

Zoek eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en al de rest zal je gegeven worden (**Mattheus 6: 33**).

Als je in Gods Koninkrijk bent, kan je van God horen. Zijn stem echt horen.

• **Psalm 91: 15**

- Als je God aanroept, dan zal God je ook verhoren.
- Verwacht een antwoord van God tijdens je gebedstijd. Het is niet alleen éénrichtingsverkeer. God kan ook spreken via het lezen van de bijbel. Maak er dus tijd voor. Het moet een verlangen zijn om te lezen, geen verplichting. Verwacht dat God spreekt als je in de bijbel leest.

Het is niet meer jouw strijd. God strijd voor je!

Er zijn altijd problemen, maar God zal dus voor je strijden.

Maar: er is medewerking nodig van jezelf. Sta niet in de weg.

Als je beseft dat je een bewoner bent van Gods Koninkrijk, dan doe je alles in je leven voor God, niet voor mensen. Je beloning komt niet van mensen, maar rechtstreeks van God. Daarom kan je alles doen met vreugde.

Vergeef de ander, anders wordt je zelf niet vergeven. Als je zelf niet vergeven wordt, dan is die zonde een scheiding tussen God en jezelf. Je gebed zal dus niet verhoord worden. Vergeving schenken en vergeving krijgen dus...

Voordelen Gods Koninkrijk:

- De Heilige Geest, Gods hoogste ambassadeur, zal in je wonen
- Eeuwig leven hebben
- Vrede hebben in je hart ondanks je (slechte) omstandigheden

• ...