

## **Zondag 17 januari 2016 - Het echte geloof in Christus** **- Ps. Hoo Handojo -**

### • **Romeinen 5: 1-2**

- Door het geloof in het offer van Jezus Christus ben je gerechtvaardigd. Je bent vrij van allerhande slavernij: slavernij in zonde, ziekte,...
- Als je gerechtvaardigd bent, dan heb je vrede met God. Je bent één met God. Er is een rechtstreekse toegang tot God mogelijk.
- Wat is genade? **Genade is niet alleen de vergeving van zonden, het is ook de kracht van God om te wandelen in vrijheid, om niet meer te zondigen.**
- Geloof is de sleutel om te kunnen wandelen in die genade. Zonder geloof kan je God niet behagen. God 'beweegt' enkel als er geloof is.
- Wandelen in genade = God die het in jou doet. Je doet het niet meer uit eigen kracht.

### • **I Korinthiërs 15: 10**

- In Gods genade wandelen, wilt niet zeggen dat je lui wordt en niets meer doet. Integendeel, je kan door Gods genade zelfs meer werk verzetten.
- God ziet je als volmaakt, als je wandelt in de genade. Want je bent volledig gewassen door het bloed van Jezus Christus.

### • **Romeinen 5: 3-4**

- Je kan blij zijn in de verdrukking, want dat zorgt voor volharding. En uiteindelijk leidt dit tot hoop.

### • **Hebreeën 4: 14-16, 9-10, 2**

- Jezus Christus heeft dezelfde verzoeken / verleidingen gekregen als andere mensen, maar Hij heeft niet gezondigd. Hoe kan dit? Omdat Jezus perfect wandelde in de genade.
- In Christus is er perfecte vrede en rust. Hij pleit voor je bij God,

als de allerhoogste hogepriester die er is.

- Vers 9-10: Ga dan binnen in de perfecte rust, zoals God ook zelf rustte op de sabbat. Dit is geen wettische rustdag. Nee, het is een volledige overgave aan de wil van God. Dan is er geen stress, want het is niet met je eigen kracht.
- Vers 2: Zonder geloof heeft het gepredikte woord geen voordeel.

- **Romeinen 5: 5**

- De liefde van God is door de Heilige Geest in je hart uitgestort.