

Zondag 3 januari 2016 - Nieuwe kracht in God **- Ps. Hoo Handojo -**

God heeft gedachten van vrede over jou. Hij wilt een persoonlijke relatie met je opbouwen. De Kerk is Zijn bruid en Jezus is de bruidegom.

- **Jesaja 40: 3 I**

- Als je de Heer verwacht, zal je nieuwe kracht krijgen. Je zal zweven als een arend.
- De Here verwachten is vol verlangen naar God uitkijken. Het is meer dan enkel geloven in God.

- **Hebreeën 12: 1**

- Leg af alle last en zonde, en loop de wedloop van een christen.

- **Jakobus 4: 8**

- Nader eerst tot God en Hij zal dichterbij komen. De allereerste stap heeft God zelf al gezet in de persoon van Jezus.

- **Jeremia 33: 3**

- Als je God roept, zal Hij je roep beantwoorden.

Je leven zal maar kunnen veranderen in Gods aanwezigheid. Daarom is het nodig om te verlangen naar een dichte relatie met God zelf. Maak tijd voor God.

- **2 Korinthiërs 3: 17**

- Waar Gods Geest is, is er vrijheid.