

Zondag 7 februari 2016 (Antwerpen) - God aanbidden brengt leven

- Ps. Hoo Handojo -

- **Openbaring 21: 4**

- Er zijn geen tranen meer in de hemel, geen verdriet, geen rouw, geen jammerklacht,... Wat een belofte!
- Al het lijden op aarde is tijdelijk.

- **Openbaring 19: 4-5**

- In de hemel is er ieder moment aanbedding naar God toe (24 op 7). Aanbedding voor God komt voort vanuit het hebben van ontzag voor God (vreze des Heren). En door het aanbidden van God krijg je meer ontzag voor God. Het is een zichzelf versterkende cirkel.
- **Aanbedding** komt van het Grieks (**proskuneo**). Het betekent neerknielen in eerbied, ontzag hebben,...
- God aanbidden is een cruciaal onderdeel van het leven van een christen.

- **Psalm 22:4**

- God is heilig en troont op de lofzangen van Israël.
- Als je God looft en prijst, dan zit Hij op de troon in je leven. Hij brengt dan ook alles mee: Zijn zegeningen, Zijn bescherming, Zijn bevrijding, Zijn vreugde,...
- Als je God niet die plaats geeft in je leven, dan doe je het met je eigen kracht.

God verlaat je nooit. Hij is altijd in je. Maar Hij kan op de achtergrond aanwezig zijn zonder actief te zijn in je leven. Als je God prijst en aanbidt, dan wordt Hij wel actief in je leven.

- **Hebreeën 13: 15**

- Het is door de Heilige Geest in je dat je God voortdurend kan

loven en prijzen. Ook als je andere dingen aan het doen bent: tijdens het werken, tijdens het koken, onderweg naar huis,...

In de samenkomst op zondag is het niet op de eerste plaats de bedoeling om te ontvangen, maar om jezelf ook te geven in aanbidding voor God.

- **Johannes 9: 31**

- God luistert niet naar zondaars. Hij luistert wel naar godvrezende, aanbeddende (zie Engelse vertaling), gehoorzame mensen.
- Hoe meer je God aanbidt, hoe meer je op Hem zal lijken. Je zal immers gelijken op je idool...
- Wereldse muziek heeft dikwijls slechte invloed op je geestelijk leven. Zo zijn de teksten bijvoorbeeld slecht. En of je het nu wilt of niet, het heeft een invloed op je.
- Aanbidingsmuziek heeft in tegenstelling daarmee een goede invloed op je.

Als je God niet laat zitten op de troon in je leven (door aanbidding), dan zal je 'ego' zelf op de troon zitten. En de duivel kan via je 'ego' een invloed hebben in je leven.

- **Openbaring 19: 7**

- Er zal een bruiloft zijn in de hemel tussen Jezus Christus, de bruidegom en de kerk, als de bruid.

- **Mattheüs 25: 1-13**

- De parabel van de 5 wijze en dwaze maagden, op weg naar een bruiloft. Deze maagden zijn een beeld van christenen.
- De 5 wijzen hadden reserve olie mee voor hun olielamp. De 5 dwazen niet. Toen de bruidegom kwam waren de wijze maagden klaar om mee te gaan om het huwelijk te vieren. De 5 dwazen moesten eerst olie kopen. Deze olie is een beeld van de Heilige

Geest. Laat het vuur van de Heilige Geest niet uitgaan in je leven. Laat je voortdurend opvullen met Zijn Geest. Hoe? Door God te aanbidden.

- Hoe kan je weten dat je meer gevuld moet worden met Gods olie, Zijn Heilige Geest? Als je op een bepaald moment terug vervalt in oude gewoonten.

De richting van je levenswandel wordt bepaald door wat je aanbidt. Aanbid dus God... !