

Bijbelstudie dinsdag 1 maart 2016 - Volg de juiste leider en wees trouw **- Ps. Hoo Handojo -**

(vervolg op boodschap van vorige zondag)

• **Numeri 13: 1-2, 25-33, 23**

- De opdracht kwam van God zelf om het beloofde land te verspieden.
- Er zijn 12 verspieders, o.a. Kaleb en Jozua
 - Kaleb van de stam van Juda, is een beeld van 'lofprijs'
 - Jozua, is een beeld van 'Gods Woord'
- Waarom stuurde God verspieders? Hij wilde hun harten testen. Gingen ze meer vertrouwen op de belofte van God of op wat ze zagen?
- Met hun eigen kracht kunnen ze het beloofde land niet innemen. Ook Jozua en Kaleb niet. Enkel op basis van geloof in God kunnen ze het beloofde land innemen.

• **Numeri 14: 1-4, 10, 7-9, 36-37**

- De Israëlieten kwamen in opstand tegen Mozes en Aäron, hun leiders, omdat ze niet geloofden dat Gods belofte waar was. Ze wilden juist andere leiders aanstellen. Ze wilden naar Egypte terugkeren (= met je eigen kracht dingen doen).
- vers 36: de 10 verspieders, die een kwaad gerucht hadden verspreid, werden getroffen door een plaag en stierven.

Wat is het beloofde land?

- De beloften van God die tot vervulling komen in je leven.
- Gods aanwezigheid in je leven.

Volg een leider, van God aangesteld, zoals die leider God volgt.

Ga niet mee met de meerderheid, als die meerderheid de verkeerde kant uitgaat.

Wat is de relatie tussen Mozes en Jozua?

• **Exodus 24: 12-13**

- Jozua was de dienstknecht van Mozes.

• **Exodus 33: 9-11**

- Jozua bleef in de aanwezigheid van God (in de tabernakel).
- God wilt iedereen gebruiken. Maar God zoekt naar mensen die trouw zijn. Jozua was trouw in de kleine dingen.

Trouw zijn in iets heeft te maken met 'geloof hebben' in wat je doet. Als je niet

gelooft in het lezen van Gods Woord, zal je het ook niet lezen...

- **Numeri 12: 1-3, 7**

- Mozes, zei God, was zeer trouw in Gods hele huis.

Bediening in de kerk moet je niet zoeken. Als je trouw bent, zal God automatisch een bediening op je pad brengen.

Pistes (in het Grieks) kan zowel trouw als geloof betekenen. Dus trouw heeft te maken met geloof.

- **Psalm 12: 1-2**

- David zegt hier: "onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw"

Wees dus trouw aan God.