

Zondag 1 mei 2016 - Gods Woord in het centrum van je hart **- Ps. Hoo Handojo -**

Alle leven komt voort uit het hart. Dit kan leven in duisternis zijn (= zonder God), of leven in het licht zijn (= samen met Jezus Christus). Het leven zonder God ziet er vaak goed uit, maar leidt tot de dood.

Wie zit er op de troon in het centrum van je hart? Christus of jezelf?

Ben je een zondagschristen? Of ben je elke dag van de week een praktiserend christen?

Behoed je hart boven alles.

• **Spreuken 4: 18-19, 20-23**

- Het pad van de rechtvaardige is als een schijnend licht, het wordt steeds helderder. Het licht komt van God zelf.
- Wat je doet in je leven komt voort uit je eigen (goede of slechte) beslissing. Je kan niet de verantwoordelijkheid doorgeven aan de duivel.
- vers 20: wat moet je dan wel doen? Doe je oren en ogen open en bewaar Gods woord in het centrum van je hart. Als je Gods Woord niet in het centrum plaatst, dan komen er andere dingen in je hart. En wordt je leven beïnvloed door de wereldse verleidingen.
- vers 23: bescherm je hart boven alles. Daaruit komt het leven.
- God verandert niet. Zijn Woord verandert ook niet.
- vers 22: Gods Woord is ook genezing voor je hele lichaam.

• **Hebreeën 12: 12-13, 14-15**

- Wie een zwak hart heeft, heeft vaak slappe handen en knikkende knieën. God roept je op om de handen op te heffen en de knieën te strekken.
- Jaag de vrede na, en de heiliging
 - Je wordt geheiligd door het waterbad van het Woord.
 - vb: Jezus zei: "Wie de vrouw van zijn naaste begeert, doet al aan overspel in zijn hart." (zelfs zonder de daad te doen). Als je een verkeerde gedachte krijgt, doe deze dan weg (in Jezus Naam) en blijf het niet koesteren.

De vreze des Heren hebben, is Gods wil doen / Hem gehoorzamen. Het is ontzag en respect hebben voor God.

Hoe respecteert je God? Door Hem de beste plaats te geven in je leven, in je hart. Zet Gods Woord dus op de ereplaats in je leven.

- **Psalm 128: 1-4**
- **Romeinen 14: 17**
 - Gods Koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

- **Filipenzen 2: 12-13**
 - Werk aan je eigen redding met vrezen en beven... Dit wilt zeggen dat je je de redding kan verliezen als je niet verder wandelt samen met God. Als je dicht bij God wandelt, dan heb je niets te vrezen, want het is God zelf die in je werkt en je helpt om Zijn wil te doen.

- **I Johannes 4: 18**
- **Jesaja 11: 2**