

Zondag 22 mei 2016 - Instructies voor aanbedding **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Deuteronomium 12: 1-4**

- God geeft instructies om in het beloofde land te kunnen komen.
- Als je niet wandelt in de orde van God, kan je moeilijk met God leven.
- God vraagt om alle verkeerde gewoontes, verkeerde manieren van aanbedding weg te doen. Als christen kan je niet meer doen zoals toen je nog geen christen was.

Tussen haakjes: het 'oude testament' is niet voorbijgestreefd, het is op een hoger niveau gebracht in het 'nieuwe testament'.

- **Johannes 3: 5-6, 7-8**

- Geboren worden uit water en Geest >> het Koninkrijk van God binnengaan.
- Gods Geest is als de wind. Je weet niet waarheen Hij gaat. Je vertrouwt God om je te brengen naar waar je moet zijn. Het is alsof je de teugels van een paard loslaat.

- **Mattheüs 10: 38**

- Wie zijn kruis niet opneemt, is Jezus niet waard...

- **Lukas 9: 23-24**

- Neem dagelijks je kruis op. Je kruis is dikwijls je eigen 'ik', je eigen wil...

God aanbidden doe je met je hele hart. Daarom is het belangrijk om je hart te laten zuiveren. Neem daarom je kruis op...en slik soms je eigen trots in...

- **Lukas 14: 27**

- Wie zijn kruis niet draagt en achter Jezus gaat, kan geen discipel zijn van Jezus.

- **Deuteronomium 12: 4-14, 17-18, 28**

- God geeft instructies over geven van tienden, offers, vrijwillige gaven,... in de plaats waar God je brengt.
- Vers 9: als je op de juiste plaats komt waar God je wilt, dan zal je rust ervaren, en je deel krijgen.
- Vers 13: breng je brandoffers (aanbedding) niet op elke willekeurige plaats,

maar enkel op de plaats waar God je brengt.

- Consumeer je tienden niet voor jezelf, maar geef het aan God op de plaats die God je wijst.