

Zondag 12 juni 2016 - De gedachten van Christus **- Ps. Hoo Handojo -**

Het leven als christen is een leven vol met uitdagingen. Het is niet saai. Gods grote opdracht is: "Ga heen, predik het evangelie, maak discipelen..."

- **Markus 16: 16-18**

- de tekenen van een gelovige zijn: demonen uitdrijven in Jezus' Naam, in vreemde talen spreken, slangen oppakken, niet sterven na iets dodelijks drinken, zieken genezen... Dit is voor iedere gelovige!
- Dit alles natuurlijk door de kracht van de Heilige Geest. Ook Jezus zelf deed deze dingen in de kracht van de Heilige Geest.

- Voor de zondeval: de geest was verbonden met de ziel en deden beiden voortdurend Gods wil.
- Na de zondeval (eten van de verboden vrucht door Adam en Eva): de geest is gestorven en niet meer verbonden met de ziel. Van dan af wordt de mens geleid door de ziel.

Bij de bekering komt de geest terug tot leven. Je gedachtengang moet wel nog voortdurend vernieuwd worden.

Het centrum van je geloof moet best in de geest gelegen zijn, niet in de ziel. Op de manier kan je geloven in bovennatuurlijke dingen.

- **Hebreeën 11: 1**

- Het geloof is NU, op dit moment

- **Johannes 8: 28-29**

- Jezus deed op aarde wat Hij Zijn Vader zag doen in de hemel. De gedachten van Jezus en die van God de Vader zijn één.

- **Hebreeën 5: 8-9**

- Jezus had de mogelijkheid om God, de Vader, ongehoorzaam te zijn. Hij koos ervoor om te blijven gehoorzamen.

Hoe kan je Gods gedachten kennen? Via Gods Woord, de bijbel.

Het normale leven van een christen is een bovennatuurlijk leven.

- **Johannes 15: 7**

- Bij volledige eenheid tussen jezelf, Gods Woord en Jezus, zal alles wat je vraagt, ook gebeuren. Dat is ook logisch, want bij volledige eenheid met Gods Woord zal je ook enkel dingen vragen binnen de grenzen van Gods Woord.

Dus: blijf je geest voeden door het lezen van Gods Woord.

Besef ook dat je oud leven al begraven is samen met Christus (waterdoop). Zeul daarom niet voortdurend je rugzak van het verleden met je mee. Het is overwonnen samen met Christus.

- **Mattheüs 21: 22**

- Wat je bidt in geloof zal je ontvangen.

- **Jesaja 61: 1**