

## **Zondag 10 juli 2016 - Geloof door het horen van Gods Woord** **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Romeinen 10: 17**

- Geloof komt door het horen van het Woord van God.

- **Hebreeën 11: 6**

- Zonder geloof kan je God niet behagen.

De rechtvaardige leeft door geloof.

Geloof komt uit het Griekse 'pistis' = vertrouwen hebben, trouw zijn

Geloof en trouw hebben dus met elkaar te maken.

Je karakter groeit samen met je geloof. Je verandert van glorie tot glorie, als je God toelaat dit te doen uiteraard.

Hoe meer je luistert naar Gods Woord, hoe groter je geloof zal worden.

Herken je de stem van God? Hij roept je. Luister dan en handel ernaar.

- **Hebreeën 4: 12**

- Gods Woord is levend, krachtig, en scherper dan enig tweesnijdend zwaard.

- **Hebreeën 4: 2-3**

- De Joden hadden niet geluisterd naar God toen ze in de woestijn zwierven. Ze hadden geen voordeel door een gebrek aan geloof.

Geloof = trouw

Trouw is het hoogste niveau van agapé-liefde

- **Hebreeën 3: 12-14**

- Als je ongeloof hebt in je hart, kan je afvallig worden van de levende hart.
- Het hart is zeer belangrijk. Door zonde kan het hart verharden, kan er ongeloof binnensluipen.

Lees Gods Woord (de bijbel) met verwachting, verwachting dat je iets zal ontvangen.

Breng het evangelie in geloof, bid voor mensen in geloof...

- **Hebreeën 3: 1-6**