

## **Zondag 24 juli 2016 - Woorden die vrij zetten** **- Ps. Hoo Handojo -**

### • **Spreuken 6: 2**

- De woorden van je mond zijn belangrijk. Als je niet oppast, kunnen ze je gevangen zetten. Let dus op met wat je zegt!
- Spreek je Gods beloften uit, dan zetten ze je juist vrij.
- Vernieuw dus steeds je denken (met het Woord van God).

### • **Romeinen 12: 1**

- Je lichaam als een levend offer gewijdt aan God. Want Jezus heeft eerst Zijn leven helemaal gegeven voor je redding.
- Een offer houdt in dat het je iets zal kosten... je hele leven eigenlijk.
- Heilig. Het wilt niet zozeer zeggen dat je dit en dat niet mag doen... Heiligheid betekent dat je apart gezet bent voor God.

God is goed. Hij zorgt echt voor jou.

Spreek goede dingen uit.

- "De vreugde van de Heer is mijn kracht"
- "Ik ben meer dan overwinnaar in Christus die mij de kracht geeft"
- ...

### • **Romeinen 12: 2**

- Wordt niet gelijkvormig aan de wereld.
- Vernieuwing van denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is.

Niemand betaalt graag belastingen. Je kan denken: "Moet ik nu weer belastingen betalen?", of je kan denken: "Als ik veel belastingen betaal, wilt dat zeggen dat ik ook veel verdiend heb..."

Laat je focus op Jezus gericht blijven.

Wat je uitspreekt, bepaalt je leven. Want wat je zegt, komt uit je hart en gedachten.