

Zondag 14 augustus 2016 - Bidden, smeken, kloppen **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Psalm 149: 6-9**

- Gods lofzangen = een tweesnijdend zwaard. God die voor je vecht.

- **Filipenzen 4: 6**

- Wees niet bezorgd, in niets.

- **Mattheüs 6: 34**

- Wees niet bezorgd voor de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Iedereen heeft zijn eigen zorgen...elke dag opnieuw... iedereen heeft God dus nodig.

- **Filipenzen 4: 6**

- I.p.v. zorgen te maken, kan je bidden, smeken (= met aandrang vragen), dankzeggen.
- Als je je toch nog veel zorgen maakt, kijk dan na of je niet meer kan bidden, smeken en dankzeggen...

- **Filipenzen 4: 4**

- Verblijd je altijd in de Heere. 'De vreugde van de Heer is mijn kracht!'
- In alle situaties kan je blij zijn in de Heer. Zowel in de moeilijke momenten als in de goede momenten.

- **Mattheüs 6: 6-8, 9**

- Als je bidt, gebruik dan geen veelheid van woorden, want God weet al wat je nodig hebt, voordat je tot Hem bidt.

- **Mattheüs 7: 7-8,9-11**

- Bid en je zal gegeven worden. Zoek en je zal vinden. Klop en het zal opengedaan worden.
- Dit zijn 3 niveau's van bidden, in stijgende volgorde (bidden, zoeken, kloppen).

- **Lukas 11: 11-13**

- God wilt de Heilige Geest geven als je Hem daarom vraagt.

- **Romeinen 8: 14**

- Als je geleid wordt door de Geest, ben je een kind van God

- **Johannes 4: 24**

- Aanbidden en bidden hebben met elkaar te maken. Om te kunnen (aan)bidden in geest en in waarheid, moet je eerst vervuld zijn met Gods Geest.

Opmerking: Je zorgen maken, is onrechtstreeks tegen God zeggen dat Hij je niet kan helpen.