

## **Zondag 28 augustus 2016 - Gods Koninkrijk in bezit nemen** **- Ps. Hoo Handojo -**

God is ons deel. Zijn Koninkrijk is daar voor het grijpen. Neem het in bezit. Jezus is gekomen om leven te geven en overvloed.

- **Mattheüs 11: 12**

- Geweldenaars grijpen naar het Koninkrijk van God, met passie en intensiteit...

- **Markus 11: 23-24, 25**

- Als je iets zegt in geloof, zonder twijfel, dan zal je ontvangen (zal het gebeuren) zoals je het zegt.
- Ontvangen komt van het Griekse woord 'lambano' = in bezit nemen, grijpen naar met passie, je niet laten doen...
- Vergeet vers 25 niet: vergeef anderen zoals Vader God je ook vergeven heeft.

Wandelen in Gods Koninkrijk is wandelen volgens Gods principes.

Een testament (bij een notaris) spreekt over erfenis. Zo spreken het oude en nieuwe testament (van de bijbel) ook over een erfenis die voor jou bedoeld is.

In de supermarkt moet je ook zelf uit het rek halen wat je wilt. Het komt niet zomaar ineens in je winkelkar. Zo ook met Gods Koninkrijk. Stap uit in geloof en neem het in bezit!

- **Efeziërs 2: 5-6**

- Je bent opgewekt en zit met Christus in de hemelse gewesten.

- **Filipenzen 3: 14**

- Vergeet het verleden en strek je uit naar het doel voor je, naar de roeping die God voor je heeft.

- **Johannes 1: 16**

- Uit de volheid van God heb je ontvangen. Genade op genade, geestelijke zegen op geestelijke zegen, gunst op gunst, gift op gift... (uit AMP vertaling)