

Zondag 17 september 2016 - Tijdelijk plezier of Gods blijvende aanwezigheid?

- Ps. Hoo Handojo -

Wil je tijdelijk plezier of Gods blijvende aanwezigheid? Wil je kwaliteit (dat is dikwijls wat duurder) of wil je enkel iets goedkoop hebben? Zo is het ook bij God. Wil je kwaliteitstijd spenderen met God, of niet?

• Johannes 14: 21-23

- Jezus liefhebben, doe je door aan Zijn geboden te gehoorzamen, door Zijn wil te doen.
- Enkel naar de kerk gaan en gedurende de week niets meer doen samen met God, is onvoldoende.
- Het is mogelijk om Gods aanwezigheid te ervaren elke dag.
- Vers 22: God openbaart zichzelf aan gelovigen, niet aan de wereld.
- Als je Gods woorden in acht neemt, dan komen Vader God en Jezus in je blijven wonen. Dan is er o.a. volheid van vreugde.

• Romeinen 8: 26-28

- Gods Geest helpt je om te bidden (met onuitsprekelijke verzuchtingen).
- Als je God liefhebt, doet God alle dingen meewerken ten goede.

Van God houden > Zijn Woord doen > Gods aanwezigheid, alle dingen werken mee ten goede.