

Zondag 16 oktober 2016 - Jezus de vervulling van de wet **- Ps. Hoo Handojo -**

• Galaten 2: 20

- Je bent met Christus gekruisigd. Je leeft niet meer voor jezelf, maar Christus leeft in jou.
- In de 'King James' vertaling (Engels) staat er 'geloof **van** de Zoon van God' i.p.v. **in** de Zoon van God. Het geloof komt dus van God zelf. Het is niet je eigen geloof. En omdat het geloof van God komt, is het ook constant in je leven.
- Geef al je problemen echt af aan God en neem het niet terug. Vertrouw dat God de oplossing al heeft. Je kan dit vergelijken met het geven van je kapotte iPad aan iemand die er iets van kent. Dan vertrouw je toch ook dat de iPad zal hersteld worden door deze deskundige? Je neemt de iPad toch niet terug voordat het probleem opgelost is?

Wandel in de genade van God, wandel in Zijn rust. Genade = onverdiende gunst, een cadeau.

• Galaten 2: 16

- Je bent gerechtvaardigd door het bloed van Jezus, niet door je eigen werken. Op het moment van wedergeboorte ben je een rechtvaardige geworden. Deze rechtvaardigheid is compleet en kan niet vergroot worden door je eigen toedoen. Niemand kan alle wetten van God volgen. Iedereen zondigt wel eens tegen een van deze wetten.
- Gelukkig heeft Jezus de wet vervuld in Zijn leven.

4 belangrijke vereisten i.v.m. de wet

- 1) Je moet de wet volledig gehoorzamen
 - En dit heeft Jezus gedaan in Zijn leven.
- 2) Wie zich niet houdt aan de wet is vervloekt (Galaten 3: 13)
 - Aan het kruis was Jezus vervloekt.
- 3) Jezus heeft alle straf gedragen. (Jesaja 53: 5)
- 4) Jezus heeft de doodstraf gedragen

Jezus heeft de wet dus volledig vervuld.

- **Hebreeën 4: 16**

- Nader tot de troon van genade.

Dus geloof in God, heb vertrouwen in God.

Religie vraagt dat je de wet volgt (en dus rechtvaardig wordt).

God geeft genade en rechtvaardigheid (zodat je de wet kan volgen).

- **Romeinen 5: 17**

Leg je hand in Gods oneindig grote hand en vertrouw dat Hij je zal leiden, beschermen,...