

Zondag 30 oktober 2016 - Kom tot Mij
- Ps. Hoo Handojo -

• **Mattheüs 11: 25-30**

- De Zoon kent de Vader en de Vader kent de Zoon. En de Zoon openbaart het aan 'jonge kinderen'.
- Als je de bijbel leest, dan is dat een middel om God te leren kennen. Het geopenbaarde Woord van God is Jezus Christus.

God kan niet sterven. Jezus was volledig mens op aarde. Enkel op het moment dat Jezus Zijn Geest overgaf in Gods handen (aan het kruis) kon Hij sterven, volledig mens zijnde...

Behoud de vrede in je hart. Het is God die strijdt voor jou.

Dankbaarheid maakt je hart klaar om God te aanbidden. Zonder dankbaarheid kan je niet aanbidden.

- Het juk van Jezus opnemen. Het juk wordt door Jezus gedragen. Hij draagt het samen met jou, daarom is het ook zo licht. Jezus draagt het grootste gedeelte van het juk! Het is wandelen in Gods genade.

• **Hebreeën 11: 3**

- De wereld is tot stand gekomen door het Woord van God. Alles wat je ziet, is ontstaan uit het onzichtbare.

• **Kolossenzen 1: 16-17**

- Alle dingen zijn geschapen uit het onzichtbare door Hem en voor Hem. En alle dingen bestaan dankzij Hem. Zonder God bestaan de dingen niet meer die nu bestaan.

• **Johannes 1: 14-16**