

Zondag 22 januari 2017 - Gods liefde in jou brengt overwinning **- Ps. Hoo Handojo**

Gods kracht is in jou en met jou. Besef je dit wel?
Wanneer je zwak bent, is God sterk in jou!
Gods Koninkrijk is aanwezig in jezelf.
Heb dan ook dagelijks relatie met God. Maak tijd voor Hem.

• **Romeinen 8: 37-39**

- Meer dan overwinnaar door Jezus dit ons heeft liefgehad. Het is niet door je eigen kracht. Gods liefde is zo groot, dat God niet anders wilt dan dat je overwint.
- "Hupernikau" = voortdurend overwinnen
- Niets kan je scheiden van de liefde van de Heer. Je kan steeds verbonden zijn met Gods liefde.

In de laatste tijd zal er meer en meer verleiding zijn die wordt verspreid door de duivel. Vooral op het gebied van de seksualiteit. Wees dan ook sterk in de Here.

• **Efeziërs 3: 17-20**

- Christus woont door het geloof in je hart en je moet geworteld en gefundeerd zijn in Gods liefde. Deze liefde is hoger dan alle kennis.
- God kan meer doen dat je zelfs kan bedenken of bidden.
- Liefde faalt nooit.
- Hoe dieper je relatie met God is, hoe meer liefde je zal ervaren.

• **Openbaring 1: 5-6**

- God heeft je gepromoveerd tot koning en priester voor God.
- Je kan alleen de storm overwinnen als je ook als priester kan functioneren. Je relatie met God is dan ook het fundament in je christelijk leven.