

Zondag 12 februari 2017 - Het is volbracht **- Ps. Hoo Handojo -**

Je bent uitgenodigd op het bruiloftsfeest van Jezus zelf. En de prijs voor dit feest is betaald door het bloed van Jezus zelf. Ga je je voorbereiden voor het feest?

Jezus heeft de duivel al overwonnen. Je hoeft zelf niet meer te strijden. De duivel kan je aanvallen, maar met Jezus ben je overwinnaar.

Jezus komt enkel binnen in je hart als je je hart opent voor hem. Door Jezus' bloed zijn je zonden weggewassen en ben je rein.

God heeft je mooi geschapen. Zeg dus niet dat je lelijk bent...

- **Johannes 19: 30**

- Aan het kruis zegde Jezus: "Het is volbracht!" Aan het kruis heeft Jezus alles gedaan wat er moet gebeuren.

- **I Johannes 3: 8**

- De duivel zondigt al vanaf het begin.

- **Lukas 23: 45-46**

- Toen Jezus aan het kruis hing, is het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden gescheurd. Dit is de scheiding tussen de heilige en de allerheiligste plaats in de tempel. Dit is een beeld van een vrije toegang tot God. Er is geen scheiding meer.

Wat heeft het bloed van Jezus gedaan?

1) **Hebreeën 9: 22** → Je bent vergeven.

2) **I Johannes 1: 7** → Jezus' bloed reinigt je van alle zonden.

3) **Efeziërs 1: 7-8** → Er is verlossing/redding door Jezus' bloed. Dus geen straf meer van je zonde. Je wordt verplaatst van het koninkrijk van de duivel naar het koninkrijk van God.

4) **2 Korinthiërs 5: 21** → Je status van zondaar wordt omgezet in een status van rechtvaardige. Op die manier kan je rechtstreeks tot God komen.

5) Je bent apart gezet voor God, geheiligd door Jezus' bloed. Als je nog fouten maakt, moet je vlug vergeving vragen.

Je moet volledig gevuld worden met de Heilige Geest. En dan is het Gods Geest die door je heen werkt.

Je bent waardig voor God. Want God (Jezus) is voor jou gestorven!

6) **Kolossenzen 1: 20** → Verzoening met God door Jezus' bloed.

7) **Hebreeën 10: 19- 20** → Nu is er een legale toegang tot God. Kom dan tot God met vrijmoedigheid.

Romeinen 10: 8-10 → Het is niet moeilijk om Jezus Christus te ontvangen in je hart. Hoe? Door met je mond te belijden dat Jezus Heer is, en geloven dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt.