

**Zondag 26 februari 2017 - Jezus is het Woord van God**  
**- Ps. Hoo Handojo -**

• **Johannes 1: 1-4, 14**

- Jezus is het Woord, en is God. Zonder het Woord van God is niets ontstaan dat er nu is.
- God verlangt een relatie te hebben met Zijn kinderen. Als je niet leest in Gods Woord heb je geen relatie met God zelf. Want Gods Woord is de uitwendige expressie van zichzelf.

• **Psalm 119** (Zelf lezen)

• **Johannes 6: 66**

• **Johannes 6: 27-29, 33-36, 40, 48, 53-55, 57, 60, 63**

- Eeuwig leven heeft te maken met voedsel dat eeuwig leven geeft. Dit is geestelijk voedsel, dit is het Woord van God.
- Jezus en Gods Woord zijn één. Ze zijn niet van elkaar te scheiden.
- Jezus' vlees eten (= Gods Woord lezen en opnemen in je) en Zijn bloed drinken (= geloven dat Jezus' bloed je zonden reinigt).
- Gods Woorden zijn geest en zijn leven.

• **Johannes 17: 3**

- Dit is het eeuwige leven: God kennen en Jezus Christus