

Zondag 26 maart 2017 - Ken God, de kracht van Zijn opstanding, en wordt deel van Zijn lijden

- Ps.Abraham Henri -

- **Filipenzen 3: 10-11** → God wilt...
 - ... dat iedereen Hem zal kennen.
 - ... dat je de kracht van Zijn opstanding kent.
 - ▶ Dank God ook voor de kleine dingen in het leven.
 - ... dat je deel wordt van Zijn lijden.
 - ▶ Neem dagelijks je kruis op (= Christus volgen en jezelf verloochenen).
 - ▶ Als je te vertrouwen bent in het kleine, kan je ook grotere dingen toevertrouwd worden.
 - ▶ Leer om te dienen, om taken te doen die je niet wilt doen. Als je ze doet, wilt God je belonen en verhogen. Vb. helpen in het huishouden, schoonmaak van toiletten,...
 - ▶ God kijkt naar je hart.

Getuigenissen