

Zondag 23 april 2017 - Gedachten van Christus hebben **- Ps. Hoo Handojo -**

• **I Corintiërs 2: 10-16**

- Je kan maar God goed leren kennen via de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die de gedachten van God kent en ze aan je kan onderwijzen.
- Vers 16: Als gelovige heb je de capaciteit om de gedachten van Christus te hebben. Dit is nog niet 100% zo bij de bekering. Er is nog vernieuwing van denken nodig (Rom 12: 2).

Wat je capteert aan informatie tijdens de prediking is een klein deel. Misschien maar 20% van alles. Daarom is het belangrijk om thuis ook met Gods Woord bezig te zijn. Denk er over na, herkauw het, laat het inzinken in je gedachten en hart.

• **Romeinen 12: 2**

- Pas jezelf niet aan aan deze wereld, maar vernieuw je denken. Denk aan wat goed, volmaakt en welgevallig is.
- Werelds denken = egocentrisch, succes voor jezelf op de eerste plaats. ⇔
goddelijk denken = God op de eerste plaats.

Onderzoek heeft uitgewezen:

- Tot je 18e verjaardag zijn de hersenen nog in volle ontwikkeling. Kinderen hebben dus een goede opvoeding nodig.
- Slechte gedachten kan je overwinnen na 4 dagen.

• **Efeziërs 4: 17-24**

- De heidenen hebben loze denkbeelden, leven in duisternis en zijn vervreemd van God.
- Het is belangrijk om voortdurend de gedachten te vernieuwen.

• **Romeinen 8: 5-6**

- Vleselijk denken ⇔ geestelijk denken

Er is een relatie tussen je denken en je hart.

Gods Heilige Geest moet de plaats krijgen om de gedachten te vernieuwen.

Heilige Geest → gedachten → hart (emoties)

Je emoties mogen in het ideale geval niet regeren. Je gedachten die vernieuwd zijn, kunnen en moeten je emoties beheersen.

Zo kon Jezus ook aan het kruis zeggen: "Vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen."

- **Filippenzen 4: 13**

- Alle dingen zijn mogelijk door Hem die je kracht geeft.

Er zijn minstens 3 belangrijke dingen:

- 1) Bidden tot God. Alles afleggen voor God: je wil, je emoties,...
- 2) Veel in tongen bidden, brengt rust in je leven (**Jesaja 28: 11-12**)
- 3) Mediteer over Gods Woord totdat het binnenkomt en zakt naar je hart.

- **Jeremia 17: 9**

- Het hart is onbetrouwbaar. Daarom is het zo belangrijk om vernieuwde gedachten te hebben.

- **Filippenzen 4: 19**