

Zondag 2 april 2017 - Gerechtigd door het geloof
(vervolg van prediking op 19 maart 2017)

- Ps. Hoo Handojo -

Blijf je vertrouwen op God, ook als je al lang christen bent? Of doe je gewoon je best?

• **Romeinen 8: 29-30**

- Hij die je geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtigd.

• **Filippen 2: 12-13**

- Je houding t.o.v. God mag niet afh. zijn van de omstandigheden. God kijkt naar je hart.
- Werk aan je redding (zaligheid) met vrees en beven... Ben je dan nog niet gered door het offer van Jezus? Natuurlijk ben je gered en gerechtigd door Jezus' offer.

• **Romeinen 5: 17-18**

- Gerechtigd = een gave van God, door Jezus Christus. Het is niet door je goede werken of je grote gehoorzaamheid.
- Door de rechtvaardige handeling van één persoon, namelijk Jezus Christus... kwam de vrije gave van rechtvaardiging beschikbaar voor alle mensen. Rechtvaardig zijn = alsof je nooit gezondigd hebt.

• **2 Korinthiërs 5: 21**

- Jezus Christus had nooit gezondigd en was de enige die echt rechtvaardig was.

• **Filippen 3: 9**

- Het is niet je eigen rechtvaardigheid, maar de rechtvaardigheid die je door het geloof ontvangen hebt uit God.

Jezus veroordeelt de vrouw niet die overspel had gepleegd. De farizeeën dropen één voor één af toen ze Jezus hoorden die zegde: "Wie geen zonden heeft, mag de eerste steen gooien." Niemand, behalve Jezus, is rechtvaardig en zonder zonde. Iedereen heeft de redding van Jezus nodig.

- **Filipenzen 2: 12**

- Hoe kan je dan werken aan je redding met vrees en beven? Door gehoorzaam te zijn en je over te geven aan God. Je bent al volledig betaald en gekocht door het offer van Jezus. Zijn bloed is gevloeid voor jou.
- Een rechtvaardige daad is een daad in de vrucht van de Geest. Doe zoals Jezus doet.
- **Vers 13** → het is God die in je werkt zodat je Gods wil kan doen. Als je Hem toelaat om in je te werken.