

Zondag 7 mei 2017 - De kalmte van het geloof **- Ps. Hoo Handojo -**

Gods volmaakte liefde is in je. Gods Koninkrijk is in jou.
Jezus heeft alles gegeven zodat jij alles kan hebben wat je nodig hebt.
Kom met je hele wezen tot God. Hij is al gekomen, en wacht totdat je dichter tot Hem komt.

Je bent een kampioen in elk gebied van je leven. Om daar te raken heb je training nodig, goede (geestelijke) voeding, genoeg slaap...

• **Markus 4: 1, 35-41**

- Jezus in de boot tijdens de storm. In die storm bleef Jezus ongelooflijk kalm. De discipelen waren echter zeer angstig op dat moment. Op Jezus' Woord werd de storm gestild. Jezus beseft dat Hij autoriteit heeft over de storm, over de boze...
- Besef je dat je evengoed autoriteit hebt, omdat Jezus in je woont?

• **Romeinen 10: 17**

- Geloof door het horen van Gods Woord

• **Markus 4: 4-9, 13**

- De parabel van de zaaier. 4 soorten harten van mensen.
 - Zaad (= het Woord van God) gezaaid langs de kant van de weg wordt direct weggenomen door de vijand.
 - Zaad gezaaid op rotsachtige grond (verdrukking van de omgeving)
 - Zaad gezaaid tussen de distels (liefde voor de wereld, voor materialisme)
 - Zaad gezaaid op vruchtbare grond. Een hart toegewijd aan God. Bereid om de prijs te betalen.
- Laat Gods Woord centraal zijn in je leven.