

Zondag 18 juni 2017 - Het belang van de tongentaal **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Psalm 5: 11-12**

- In sommige vertalingen is het vers 12-13
- God omringt de rechtvaardige met zijn gunst.

Als je tot bekering komt, dan ga je over van het koninkrijk van duisternis naar het koninkrijk van licht.

- **Spreuken 18: 21**

- Dood en leven liggen in de macht van de tong.
- Het 'leven' in God is anders dan 'leven' in de wereld.
- Het is belangrijk om leven te spreken met je tong. En geen dood...

- **Johannes 14: 16-17, 19, 23**

- Jezus bidt tot de Vader om de Trooster/ Helper te sturen. Dit is de Heilige Geest.
- Zowel de Vader, de Zoon en de Heilige Geest willen in je komen wonen. De heilige drie-eenheid...
- Hoe weet je nu dat de Heilige Geest in je woont? Als je ook in de hemelse tongentaal kunt spreken. Hoe meer je in de tongentaal bidt, hoe meer Gods Geest door je heen gaat werken. Verwaarloos je gebed in de tongentaal niet.

- **Handelingen 9: 3-4, 15, 17-18**

- De bekering van Saulus op weg naar Damascus. Ook Saulus/Paulus werd na zijn bekering vervuld met de Heilige Geest. Uit zijn brieven blijkt dat hij veel in de tongentaal bidt.

- **I Korinthiërs 14: 2**

- Als je bidt in de tongentaal, dan bidt je rechtstreeks tot God. Niemand anders verstaat het.

Illustratie: Een apparaat dat werkt op batterijen, kan niet werken als de batterijen niet opgeladen worden. Zo kan je ook niet goed functioneren in de geest als je niet opgeladen wordt via het bidden in de tongentaal. Door in tongen te bidden, activeer je namelijk je geestelijke 'spieren'. Je spreekt rechtstreeks met God en je wordt versterkt op een bovennatuurlijke manier.

- **Jesaja 28: 11-12**

- God geeft rust en verademing als je spreekt in 'belachelijke klanken', in de tongentaal.

- **2 Samuël 5: 20**

- **Johannes 7: 38-39**

- Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien als je bidt in de Geest, in de tongentaal... Dan komt er een doorbraak!