

Zondag 30 juli 2017 - De weg van een rechtvaardige - Ps. Hoo Handojo -

God wilt door je heen de wereld bereiken. Laat je Hem toe? Geef je Hem de vrijheid om in je binnenste te werken?

Na je bekering heb je een rechtvaardige positie gekregen in God. Dan is het ook belangrijk om rechtvaardige daden te doen. Hoe?

• **Filipenzen 1: 9-11**

- Paulus bidt hier dat je meer van Gods liefde mag ervaren.
- Al Gods wetten zijn vervat in de wet van liefde.



Je groeit steeds verder in de liefde van God op je levensweg... maar enkel als je God toelaat te werken in je.

Als rechtvaardige op weg naar de eeuwigheid... in Gods Liefde

God volgen, wilt niet zeggen dat je dit niet mag, dat niet mag, en dit moet doen... Nee, in God ben je juist vrij... vrij van verslavingen aan bijv. alcohol, sex, geld,...

• **I Johannes 4: 16**

- God is liefde. Wandel dan ook in liefde.

- **Kolossenzen 3: 17**

- Alles wat je doet, doe dat in de Naam van Jezus.

- **I Korinthiërs 13: 1-7, 8-10, 13**

- Het belangrijkste is niet kennis, of openbaring hebben, maar liefde hebben en daarin wandelen.
- Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde!

Illustratie: hoe kan je gevuld worden met Gods liefde? Je kan een spuitje vullen met water door het manueel op te trekken. Of je kan het spuitje vullen door de stamper er uit te trekken en het volledig onder te dompelen in een emmer water... Geef je volledig over aan God en Hij zal je vullen met Zijn liefde.