

Zondag 9 juli 2017 - Koninklijke wet van Liefde **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Jakobus 1: 25-26**

- Volmaakte wet van vrijheid
- Het is belangrijk wat je met je tong zegt. Wat je zaait, ga je oogsten. Cfr. Het keert als een boemerang terug in je gezicht.
- Roddelen is dus uit den boze.
- Uit 1 bron kunnen er niet tegelijk goede en slechte dingen komen.

- **Jakobus 2: 12-13**

- Zorg ervoor dat je spreken en handelen de toets kan weerstaan van de wet van vrijheid.

Hoe reageer je als iemand je pijn doet?

Er staat in de bijbel "Overwin het kwade door het goede te doen"

- **Jakobus 2: 8**

- Heb je naaste lief zoals jezelf. Dit is een koninklijk gebod.

- **Romeinen 8: 3-4**

- Door de zondige natuur van de mens kan je nooit de wetten van God volledig volgen.
- De macht van zonde en dood is echter gebroken door het bloed van Jezus Christus. Bij de wedergeboorte krijg je een nieuwe natuur van God, een mens die niet kan zondigen. Je oude mens is niet helemaal weg, maar wordt op non-actief gezet. Met de kracht van de Heilige Geest is het wel mogelijk om in de nieuwe natuur te wandelen. Door de Heilige Geest kan je voldoen aan de eis van de wet.

- **Mattheüs 22: 35-40**

- Wat is het grootste gebod in de wet?
- "Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand." En "Heb je naaste lief als jezelf". Deze 2 geboden zijn de basis van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. De basis van alles is dus LIEFDE.

- **Romeinen 10: 4**

- Het einddoel van de wet is Christus. En Christus is liefde. Christus is het symbool van de oneindig grote liefde van de Vader voor de mens.

- **Romeinen 5: 5**
 - Gods liefde wordt in je hart uitgestort door de Heilige Geest.
- **Deuteronomium 6: 5 (Nederlandse vertaling)**
 - Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en met heel je kracht.

In het nieuwe testament ben je onderworpen aan de wet van liefde, aan de Heilige Geest. Als je liefde voor God en de medemens hebt, ga je automatisch de rest van de geboden ook doen.

- **Romeinen 12: 9-14**
 - Ongeveinsde, hartelijke liefde. Heb een afkeer van het kwade en hou vast aan het goede.
 - Dikwijls zijn het je dichte familieleden die je het hardst kunnen kwetsen.
- **Judas 1: 20-21**
 - Bouw jezelf op in je allerheiligste geloof en bid in de Heilige Geest.
- **Romeinen 12: 15-21**
 - Vergeld geen kwaad met kwaad. Wraak is niet aan jou. Het is God zelf die zal vergelden.
 - Leef in vrede met de mensen, voorzover het van jou afhangt.
 - Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Dan hoop je vurige kolen op zijn hoofd...

Doe alles voor God, verwacht de beloning niet van de mensen.