

Zondag 27 augustus 2017 - De wijsheid van God **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Kolossenzen 2: 3**

- In Christus is al de wijsheid en kennis verborgen. Vraag dan om wijsheid aan God.

- **Spreeken 8: 1-2, 3-6, 10-12, 17-18, 13, 19, 21, 34-35**

- Wijsheid roept uit op de top van een berg, langs de weg, op een kruispunt van paden,... Luister dan naar Gods stem.
- Er is geen wijsheid die boven de wijsheid van God staat.
- Ben je bereid om gecorrigeerd te worden? Of verdedig je steeds je eigen standpunt...? Zeker voor mannen is het niet altijd simpel om gecorrigeerd te worden. Zeker door de eigen vrouw...
- Als je ernstig zoekt naar Jezus, dan zal je Hem vinden.
- Vers 13: Vreze des Heren = het kwade (hoogmoed, trots, de verkeerde weg) haten. Vreze des Heren is niet op basis van angst, maar op basis van liefde.

Trots is ook de zonde die zorgde dat Lucifer (de duivel) uit de hemel verbannen werd.

- Vers 21: De schatkamers zijn gevuld voor wie God liefhebben.
- Vers 34: Elke dag opnieuw moet je naar God luisteren. Elk moment van de dag wilt God met je spreken.

- **Kolossenzen 2: 6-7**

- Wandel in Christus. Dank God overvloedig.

Hoe meer wijsheid en maturiteit (in de Geest) iemand heeft, hoe minder kritiek of verwijten die persoon heeft t.o.v. anderen. Want je liefde zal tegelijkertijd toenemen.