

## **Zondag 13 augustus 2017 - Veiligheid onder Gods hoede** **- Ps. Hoo Handojo -**

Het is belangrijk om elke dag een relatie te hebben met God.

- **Johannes 10: 10**

- **Psalm 103: 10-12, 17, 4-5**

- God heeft je zonden zover van je gedaan, als de afstand tussen het oosten en het westen is. Het oosten en het westen ontmoeten elkaar nooit. Er bestaat geen oostpool / westpool. Bij God is iets dat vergeven is, ook werkelijk vergeven. Zo groot is Gods liefde voor jou!
- God is goed van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Je bent niet automatisch christen als je veel leest in de bijbel of veel bidt. Nee, God kijkt naar je hart. Volg je God vanuit je hart?

- **Johannes 10: 27-30**

- Jezus' schapen horen naar Zijn stem, kennen Hem en volgen Hem. Jezus is de goede Herder. Hij beschermt je, leidt je... Blijf dan ook bij Jezus en loop niet weg van Hem. Niemand kan je uit de hand van God wegrukken. Je kan enkel zelf van God weglopen...

- **Psalm 23: 1-6**

- De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets... Al ga ik door een dal vol schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad...

- **Efeziërs 5: 20-21**

- Dank God voor alle dingen. Voor ALLE dingen, ook als er minder goede dingen gebeuren. Dank God dan voor de oplossing.
- Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods...