

## **Zondag 10 september 2017 - Actief geloven in Gods belofte** **- Ps. Hoo Handojo -**

Jezus is gestorven, verrezen en zit nu aan de rechterhand van de Vader.

Besef dat je een zoon/dochter van God bent.

Er is maar één God, maar met 3 manifestaties: de Vader, de Zoon, de Geest.

### • **Romeinen 4: 16-17**

- God maakt de doden levend. Hij kan dus wat onzichtbaar is, zichtbaar maken, voor hen die in Hem geloven.
- God heeft veel beloofd. Als je het nog niet ziet, dan mag je de schuld niet bij God leggen... Een belangrijke voorwaarde is geloof hebben.

Alles wat je hebt, heb je gekregen van God. Geef dan liever, dan te ontvangen.

"Het is zaliger om te geven, dan om te ontvangen."

Wees niet afhankelijk van mensen, maar van God. Op God kan je vertrouwen.

### • **Romeinen 4: 18-21, 22-25**

- Zelfs toen er geen reden was om te geloven, Abraham bleef ten volle geloven in de belofte van God. Dat God bij machte is om te doen wat Hij beloofd heeft.
- Lees altijd de kleine letters van een contract. Zo zijn er ook voorwaarden verbonden aan de beloften van God.

De schepper van hemel en aarde wandelt samen met jou! Het Woord van God, Jezus Christus, woont in jou! En Gods Woord heeft een scheppende kracht. Je kan het onzichtbare dus in het zichtbare spreken.

### • **Genesis 12: 1-3**

- Hier belooft God aan Abram (hij heette nog niet Abraham) dat hij een groot volk zal worden. Op dat moment was hij al 75 jaar oud en had hij nog geen kinderen. Pas toen Abram 100 jaar oud was, werd hij een vader. Hij heeft dus 25 jaar moeten wachten op de vervulling van de belofte! Hij heeft even getwijfeld en, op aanraden van zijn vrouw Sarah, sliep met de slavin Hagar om op die manier een zoon te krijgen. Maar God gaf toch Zijn belofte toen hij Sarah zwanger maakte op 90-jarige leeftijd. Uiteindelijk werd zijn zoon Isaak geboren.

### • **Genesis 17: 1-4, 5**

- Op de leeftijd van 99 jaar oud herhaalde God Zijn belofte aan Abram: "Je zal uitermate talrijk worden."
- Vers 5: "I have made you a father of many nations"(NKJV) = Ik heb je een vader van vele natiën gemaakt. Hier zegt God dat de belofte al vervuld is, terwijl Abraham op dat moment nog niet eens een vader was.
- Abram = een goede vader // Abraham = een vader van natiën
- Saraï, wordt ook Sarah genoemd op dit moment. (Vers 15)

- **Genesis 18: 14**

- **Romeinen 4: 20**

- Abraham twijfelde niet aan de belofte van God. Hij werd zelfs gesterkt in zijn geloof.

Je moet dus een ACTIEF geloof hebben. Blijf vasthouden aan Gods belofte, laat je niet heen en weer bewegen door de omstandigheden. Zelfs al zie je het nog niet, God zal doen wat Hij gelooft!