

**Zondag 24 september 2017 - De smalle weg naar God toe**  
**- Ev. Case Schrage -**

Er zijn er velen die niet door de 'enge poort' kunnen.

Als je een relatie wilt met iemand, dan is dat niet eenmaal per week, maar dagelijks. Zo ook is het met God. Heb je enkel religie, of heb je een persoonlijke relatie met God zelf?

Daarom is de weg naar God toe smal. Niet alles is er namelijk toegelaten. Maar de Heilige Geest houdt je in evenwicht.

• **Mattheüs 7: 1**

- Er is maar 1 rechter en dat is God. Hier op aarde zijn er verschillende rechters.
- Laat het oordeel over aan God. Oordeel anderen niet als je niet zelf geoordeeld wilt worden.

Het is belangrijk om te blijven groeien. Als je niet groeit, dan sta je stil. Dit gebeurt in het natuurlijke, en ook in het geestelijke.

• **Romeinen 8: 14**

- Als je door de Geest van God geleid bent, dan ben je een zoon/dochter van God.

• **Handelingen 2: 1-2**

• **1 Korinthiërs 12: 3**

- Zonder de Heilige Geest kan je niet zeggen dat Jezus Heer is. Toch staat er in Handelingen 2: 1-2 dat de discipelen vervuld werden met de Heilige Geest. Er is dus nog iets als een 'vervulling' met Gods Geest.

• **Openbaringen 3: 20**

- Jezus staat aan de deur en klopt.

God is '3-in-1'

• **Jesaja 55: 8**

- Gods gedachten zijn niet jouw gedachten, en je wegen zijn niet Gods wegen.

• **Handelingen 2: 1-2**

• **Mattheüs 16: 16-17**

• **Johannes 6: 44**

- Het is Vader God die iemand trekt tot Jezus. Net voor de bekering kan er dus

een tweestrijd zijn: de duivel wilt je tegenhouden, terwijl God je naar zich toe wilt trekken.

- **2 Timotheüs 1: 7**

- God geeft geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.

In God is het mogelijk om vrede in je hart te hebben ondanks al de omstandigheden.

- **Handelingen 8: 14-17**

- Er waren discipelen die gedoopt waren in de doop van Johannes. Deze waren nog niet gedoopt in de Heilige Geest.

Als je tot bekering komt, dan wordt je wandel in de wereld anders.

Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan wordt je wandel met God anders. Je krijgt autoriteit over de boze geesten.

- **Handelingen 19: 13-16**

- De zonen van Sceva probeerden boze geesten uit te drijven zonder de kracht van de Heilige Geest. Dit lukte niet.

- **Efeziërs 5: 18**

- **Psalm 104: 15**

- **Kolossenzen 2: 16**

Echte vreugde heb je enkel in God. De vreugde door de wijn is vals en slechts tijdelijk.

Jezus is de Opstanding en het Leven. En Hij riep Lazarus tot leven uit het graf.

Na de doop van Jezus kwam de Heilige Geest op Hem neer in de vorm van een duif. De duif heeft geen galblaas... en wordt vergiftigd door onreinheid.

- **Efeziërs 4: 30**

- Bedroef de Heilige Geest niet.