

Zondag 15 oktober 2017 - Leven in genade

- Ps. Hoo Handojo -

Hoe kan je leven in Gods genade?

Gods genade is een cadeau. Je hebt het niet verdiend...

- **Romeinen 12: 2**

- De goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God.

- **1 Petrus 1: 13**

- **Efeziërs 2: 8-9**

- Door genade ben je gered, door het geloof. Niet uit werken...
- Geen godsdienst, maar een persoonlijke relatie met God hebben.

God heeft je geschapen om Hem lief te hebben.

- **Johannes 6: 44**

- Niemand kan tot Jezus komen, tenzij God die persoon tot zich trekt.
- Uiteindelijk is het nog altijd een persoonlijke keuze om Jezus in je hart te verwelkomen als Heer/Verlosser of niet.

- **Romeinen 8: 29**

- Je bent bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van Jezus.

- **1 Petrus 1: 13-16**

- “Wees heilig, want Ik ben heilig.” Dit kan je enkel doen door Gods genade.
- Heiligheid is deelnemen aan het goddelijke karakter. Het heeft te maken met je relatie met God.

- **Hebreeën 10: 29**

- **1 Korinthiërs 15: 10**

- Paulus zegt hier dat alles door Gods genade is. Paulus vertrouwt niet op zijn eigen kennis, maar op God zelf.

- **Hebreeën 12: 28**

Genade komt van het woord “karis” = blijdschap, dankbaarheid

Hoe meer je God dankt, hoe meer je Gods genade activeert in je leven.

- **Johannes 3: 3-5**

- Je moet geboren worden uit water en uit Geest om het Koninkrijk van God

binnen te kunnen gaan.

Leven in Gods rust door te leven in Gods genade.