

Zondag 19 november 2017 - Bidden als levensstijl

- Ev. Case Schrage -

- **Mattheüs 6: 5, 7, 6**

- Bid niet zoals de huichelaars. Bid niet met een veelheid van woorden.
- Maar bid in je binnenkamer, in het verborgene en God de Vader zal je in het openbaar belonen. God kent de motivatie van je hart. Als je in het openbaar bidt, bid je dan om gezien te worden?

- De tong kan je niet bedwingen. Je kan prijzen en vloeken met dezelfde mond. Dat is niet goed. Een bron geeft ook geen vuil en schoon water op hetzelfde moment.

- **Mattheüs 6: 25**

- Maak je geen zorgen. Wees niet bezorgd.

- God is liefde. Een van de vruchten van liefde is geduld. In de huidige maatschappij zijn we niet meer gewoon om te wachten.

- **Filipenzen 4: 6-7**

- Wees in geen ding bezorgd.
- Veiligheid als een christen is niet de afwezigheid van gevaar. Waar God is, daar ben je het veiligst.

Alle christenen zijn geroepen om het zout op de aarde te zijn. Daarom geeft de duivel mensenvrees, zodat je geen getuige bent van Christus.

Zorgen maken, is zoals zitten in een schommelstoel. Je bent bezig, maar je komt nergens.

- **Mattheüs 26: 41**

- Waak en bid dat je niet in verzoeking komt

- **Hebreeën 11: 6**

- Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen.
- Een gebed zonder geloof is als een boot zonder water.

- **1 Johannes 5: 10**

- Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.

- **Efeziërs 4: 30**

- Bedroef de Heilige Geest niet. Hij is de verzegeling tot de dag van de

verlossing.

Wat is het eerste dat je doet als je een cake wilt bakken? Eerst denk je erover na: wat zijn de ingrediënten? Hoe moet ik het maken?

Alles begint dus in de gedachten. De duivel kan ook gedachten in je hoofd geven. En hij ziet hoe je reageert op die gedachten. Als je dat beseft, dan kan je autoriteit nemen en de slechte gedachte weggagen in de Naam van Jezus!

Wil je antwoord krijgen op je gebed, dan moet je gereinigd worden door het bloed van Jezus. Zijn bloed is het enige bloed dat witwast, en geen vlekken achterlaat.

- **Psalm 66: 18**

Het beste moment om te blussen, is in het begin van de brand. Niet tijdens een volledige brand.

- **Handelingen 12: 1-15**

- Geloof je waar je voor bidt? De discipelen geloofden hun eigen oren niet toen ze Petrus voor de deur hoorden kloppen. Hij zat immers in de gevangenis.

Er zijn 2 soorten christenen: zij die op de Heer wachten, en zij die de Heer laten wachten...

- **Jesaja 55: 8**

- Gods gedachten zijn niet jouw gedachten, en Zijn wegen zijn niet jouw wegen.
- God verwacht niet dat je alles begrijpt, maar dat je Hem vertrouwt.